

# Christus is alles waard

Robert Smith Candlish

uitgave van:

**De Tabernakel**  
preken met verwachting

# Eerder uitgegeven preken van jaargang 21

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Alzo lief heeft God de wereld gehad | Charles Haddon Spurgeon |
| 2. Mediteren over God                  | William Bridge          |
| 3. Komen tot de genadetroon            | Robert Traill           |
| 4. Zo wil ik het                       | William Jay             |
| 5. Waarom huilt u?                     | Ichabod Smith Spencer   |

Jaargang 21 – nummer 6 – mei 2019

## Toelichting foto omslag

Wie een mooie ring met een briljant geslepen diamant wil hebben, koopt deze eenvoudig bij de juwelier. De prijs zal echter niet laag zijn. Dat maakt direct duidelijk wat men in handen krijgt: een steen die met veel pijn en moeite gewonnen is uit de bodem, vervolgens intensief bewerkt is en daarna in een mooie ring is gezet. Toch kon niemand zomaar aan de rots waaruit de diamant komt, zien dat deze diamant erin zat. Iemand heeft de moeite genomen om alle overvloedige rots weg te halen en de diamant tevoorschijn te halen. De overgebleven rots telt dan niet meer. Zo is het ook met dit leven: midden in onze dagelijkse bezigheden en moeiten, midden in ons zoeken naar meer, wordt ons verteld van Christus. Gelukkig wie bereid is afstand te doen van alles wat hindert om Hem te ontvangen. Candlish schrijft hiervan in deze preek: 'Wat een opluchting en blijdschap geeft een enkele glimp van Christus als Hij het donkere bestaan binnenkomt van iemand die wanhopig probeert rechtvaardig voor God te zijn!' Wie zoekt, vindt. Omdat Hij ons als eerste zocht.

## Bronvermelding

Oorspronkelijke titel: *Sermon XII. Christ the only gain.*

Bron: R.S. Candlish, *Sermons by the Late Robert S. Candlish, D.D.*, New York 1874.

De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel. De pdf en de originele Engelse tekst zijn te vinden op de website: [www.tabernakel.nl](http://www.tabernakel.nl)

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren

# Christus is alles waard

*Opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde.  
Filippenzen 3:8,9*

Dat is de volkomen veiligheid en volmaakte gelukzaligheid. De woordkeuze wijst op zowel een doel als een startpunt. Een einde en een begin. 'Opdat ik Christus moge gewinnen', het doel wat ik heb geprobeerd te bereiken. 'En in Hem gevonden worden', niet alleen om oude vijanden te weerstaan maar ook om een nieuwe start te maken en om verder te groeien naar goddelijke volmaaktheid.

'Opdat ik Christus moge gewinnen.' Let erop hoe dit idee van het winnen van Christus past in de eerdere uitspraak van de apostel over zijn ervaring. Hij spreekt over bepaalde zaken die hij gewend was als winst te zien (vers 7). Hij somt er een aantal op (vers 5,6). Het zijn stuk voor stuk geestelijke rechten of verworvenheden. Eigenschappen die waardevol zijn vanuit godsdienstig of geestelijk opzicht. Ongetwijfeld gaf het bezit van zoveel zaken waar men in deze wereld op aast, een veilig gevoel. Zeker voor zo iemand als Paulus. Nooit heeft iemand een meer hoopvolle carrière opgegeven dan Paulus toen hij christen werd. Maar dat bedoelt hij hier niet. De dingen waarop hij eens dacht te vertrouwen, waardeerde hij niet als goed ten opzichte van mensen, maar alsof ze hem rechtvaardig voor God maakten. In dat opzicht waren ze winst voor hem. Maar hij leerde ze als verlies te zien. 'Ik heb met dit alles afgerekend' roept hij uit. 'Ik acht het als drek, als ik daarvoor in de plaats Christus mag gewinnen.'

'En in Hem gevonden worden.' Omdat, als ik eenmaal Christus gewonnen heb, iedereen die mij zoekt, me in Christus zal vinden. Ik word in Christus gevonden met welk doel ze me ook zoeken. Zoeken ze me bijvoorbeeld opdat ik een weerwoord zou geven op oude beschuldigingen? Ik word in Christus gevonden: 'niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof' (vers 9).

Of is het dat ik het verleden samenvoeg met de toekomst: 'vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.' Laat mij nog steeds gevonden worden in Christus. 'Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden' (vers 10,11).

Laten we stilstaan bij:

1. Wat het is om Christus te gewinnen.
2. Wat het is om in Christus gevonden te worden.

## **1. Wat het is om Christus te winnen**

Het winnen of verkrijgen (vers 8) van Christus is:

- a. Hem rekenen als winst (vers 7).
- b. Hem begeren en zoeken als winst.
- c. Hem toe-eigenen als winst.
- d. Hem genieten als winst.

### *a. Christus rekenen als winst*

Mijn besnijdenis, mijn plaats in een vroom gezin, mijn strenge sekte, mijn vurige ijver, mijn onberispelijke naleving van de wet, en meer van dit soort giften, waren in religieus opzicht als een grond van vertrouwen, winst voor mij. Nu reken ik ze allemaal als verlies ten opzichte van Christus. Nu is Christus voor mij wat al het andere was: de enige winst.

Het gaat hier over een grote gedachteverandering ten opzichte van wat natuurlijk is voor ons. Het is een compleet nieuwe waardering van winst en verlies. En let erop waarnaar deze uit gaat. Het gaat om hoe ik tegenover God sta, mijn relatie met Hem, hoe Hij mij voor Zijn aangezicht aanvaardt. Dat ik nu recht tegenover God sta, is winst voor mij. Ik dacht eerst dat mijn geboorte, mijn beroep, bepaalde voorrechten en verworvenheden me rechtvaardig maakten. Nu zie ik in

dat ze voor dit doel nutteloos, ja, meer dan zinloos zijn. Gelet op het doel waarvoor ik deze eigenschappen eerst prees, zie ik nu dat Christus winst is. Wanneer u hiervan werkelijk oprecht overtuigd bent, heeft dit grote betekenis.

Ten eerste bent u serieus ten opzichte van wat u winst acht en het doel daarvan. Dat doel is (vers 2) om God te aanbidden in de geest en met vreugde. Om verwaardigd te worden met vrijmoedigheid in Zijn aanwezigheid te zijn; in Zijn gunst te staan. Bent u hierin serieus? Is uw staat voor God echt belangrijk voor u? Is het een belangrijke vraag voor u of het goed is tussen u en God? Voelt u dat deze vraag voor u van levensbelang is?

Van nature is dat niet zo. U interesseert zich er weinig of niets voor om uw positie ten opzichte van God recht te maken. U kunt uzelf druk maken om uw huidige veilige positie te handhaven. U kunt enigszins ongerust zijn over de gevolgen als er niets verandert en wellicht wilt u die wel vermijden of eraan ontsnappen. U verwelkomt alles wat u daarbij lijkt te helpen. De bomen van het paradijs om u tussen te verstoppen. Aan elkaar genaaide vijgenbladeren om uw naaktheid te bedekken. Dat is in dat opzicht winst voor u. Maar hoe onverschillig en onbezorgd kunt u zijn over wat God van u denkt. Wat God voor u voelt. Wie u bent voor Hem en Wie Hij is voor u.

Is het nu anders met u? Doet het u werkelijk pijn en verdriet dat het niet goed is tussen u en uw Schepper? Bent u dus getroffen door een gevoel van Zijn glorieuze en beminnelijke majesteit en de ellende dat u van Hem verstoten bent? Dat u niet tevreden kunt zijn met enkel gunstbewijzen van God of met uw inbeelding dat u geen straf verdient? U roept het uit: ik kan er niet zomaar mee rekenen dat ik uiteindelijk niet veroordeeld zal worden. Ik verlang ernaar om rechtvaardig voor mijn God te staan. Het gaat me niet om kwijtschelding van straf; ik vraag er niet om dat lijden mij voorbijgaat. Ik denk dat ik bijna zou zeggen dat ik de straf voor mijn zonden kan accepteren. Maar ik zou zo graag willen dat deze lange

en treurige strijd tussen mijn Maker en mij goed afloopt. Ik wil zo graag dat er weer vrede tussen ons is. Is dit, of iets zoals dit, uw verlangen?

Dan is het, ten tweede, geen wonder dat wat u eerst als winst rekende, nu verlies is voor u. Iemand kan veel hebben of doen en dat kan een zekere waarde hebben voor iemand, als het er alleen om gaat zich op te knappen om tot een soort wapenstilstand te komen met God, of misschien nog meer met zijn eigen geweten. Maar hoe waardeloos zijn al die dingen wanneer het de vraag wordt of iemand persoonlijk en volledig recht voor God staat. Omdat die dingen in werkelijkheid geen enkele invloed hebben op die vraag. Er kan gedacht worden dat die dingen een uitwerking hebben die de al bestaande relatie tussen de partijen verandert of verzacht. Maar de relatie zelf raken ze niet. Ze geven geen kwijtschelding van de schuld. Ze leveren alleen een soort van compensatie voor die relatie. Ze voorkomen geen vervreemding. Ze kunnen alleen maar dienen om die relatie te verbloemen of te vermommen. Ze brengen geen hartelijke liefde en geloof tot stand. Eerder nog worden ze gezien als vervanging hiervan of als een excuus voor het ontbreken ervan. Mijn christelijke geboorte, mijn doop, mijn strenge belijdenis, de afwezigheid van grove zonden, mijn stipte toewijding en mijn ijver zijn van geen nut wanneer ik voel dat ik ten diepste in de verkeerde verhouding tot God sta en dat er nooit sprake kan zijn van blijdschap, vrijheid of liefde wanneer dat niet verandert. Ik zou met nog meer nauwgezetheid mijn vrome plichten kunnen vervullen. Ik zou me tot het uiterste kunnen inspannen om te proberen goed te doen en goed te zijn. Ik zou een felle strijd kunnen voeren met het kwaad dat in mij is. Ik zou mezelf kunnen kastijden en vernederen. Ik zou mezelf kunnen uitputten in mijn pogingen om Hem, in Wiens handen mijn leven is, tevreden te stellen. Maar het is allemaal tevergeefs. Deze methoden houden me niet langer op de been. Ze helen de pijn niet. Ze brengen geen herstel. Eerder wordt het slechter en slechter, wat past bij een goed begrip van deze zaken. Hoe meer ik zoek in een goede verhouding tot mijn Vader in de hemel te staan, hoe hopelozener mijn ellendige staat wordt.

Maar, ten derde, als alle andere dingen gezien worden als waardeloze vuiligheid, wordt Christus gezien als winst. Wat een opluchting en blijdschap geeft een enkele glimp van Christus als Hij het donkere bestaan binnenkomt van iemand die wanhopig probeert rechtvaardig voor God te zijn! Wat een majesteit is er in de kennis van Christus Jezus! Ja, Christus krijgt grote waarde, als in uw wanhoop alles aan de kant gaat waarvan u ooit dacht dat u erop kon leunen voor God. Christus als Degene Die verzoent. Christus als Degene Die de vrede aanbrengt. Christus als Degene Die boet voor de schuld. Christus als Degene Die de goddeloze rechtvaardigt. Christus de Zoon, Die van de Vader komt om het Vaderhart voor u te openen, opdat u de liefde waarmee de Vader u liefheeft, mag kennen en geloven. Deze Christus komt nu in de plaats van alles wat u eerst als winst rekende en waarvan u eerst dacht dat u daarmee in vertrouwen tot God kon gaan. De majesteit en kennis van Christus zijn in dat opzicht oneindig voortreffelijk. U roept het nu uit dat het inderdaad een uitmuntend iets is om Christus te kennen. Christus is het waard om te kennen, om Hem te gewinnen. Is Hij niet een Christus Die, als ik Hem gewin, mijn zaak volledig zal oplossen? Als ik Hem heb, ben ik een volkomen mens. In Hem zijn al mijn zonden vergeven, zonder enige prijs of boetedoening van mijn kant. Als de grootste zondaar ben ik niet langer veroordeeld, maar vrijgesproken, gerechtvaardigd, aangenomen. De gevangenisplunje van mijn schuld is vervangen door de mooiste kleding die een kind ooit droeg. Ik zie een onmiddellijk einde van de vermoeiende pogingen om de oude positie te verbeteren. In plaats daarvan zie ik de weg wonderlijk geopend om meteen een nieuwe positie in te nemen. Ik zie vrije genade, volkomen gerechtigheid, een heilige verlossing, leven, liefde en vrijheid, allemaal in Christus. Al het andere is verlies. Alleen Christus wordt gerekend als winst.

*b. Christus begeren en zoeken als winst*

U rekent Christus niet slechts als winst, u verlangt naar Hem en zoekt Hem. Is dat niet hetzelfde? Of is het ene niet onderdeel van het andere? Als ik iets als winst reken, dan kan ik toch niet anders dan dit begeren, hiernaar verlangen en hiernaar zoeken? Weet u wel hoe bedrieglijk het hart is en hoe hopeloos slecht? De vraag

moet trouw aan het hart gelegd worden. Bent u echt zo door en door ernstig in deze zaak dat u niet slechts Christus als winst ziet, maar dat u deze ook echt wilt bezitten? Dit is niet alleen een vraag voor de zorgelozen en onbekeerden, maar misschien zelfs nog wel meer voor de ontwaakten en overtuigden.

Wanneer ik te maken heb met oprechte geestelijke nood, wanneer het geweten diep ontroerd is, het verstand verlicht en de hele innerlijke mens in beroering, stel ik een soort van onoverwinnelijke afkeer tot het accepteren van het Evangelie vast en een koppige weigering om getroost te worden. Dit brengt me enorm in verwarring. Degene die hieronder lijdt, is zonder twijfel oprecht. Hij is oprecht schuldig en wijst al het vertrouwen in het vlees af. Hij gelooft eerlijk dat verlossing alleen mogelijk is door genade, door het geloof in Christus. Hij antwoordt bedachtzaam en vroom en stemt in met alles wat ik zeg wanneer ik hem vertel hoe onvolkomen alle menselijke gerechtigheid is. Wanneer ik hem vertel van de waardigheid van het gedode Lam. Maar ach, hij klaagt dat het voor hem is zoals de 'beker der rechtvaardigheid' van Tantalus: die is altijd in de buurt van zijn brandende lippen, maar het lukt hem nooit die vast te pakken. Hoe hartelijk ik het ook doe, ik stel hem vergeefs het hele en vrije Evangelie voor. De rijke toestemming die hij heeft om Christus aan te nemen en troost in Hem te vinden. De onfeilbare zekerheid en het brede bereik van de genadige belofte: 'En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen' (Joh. 6:37). Ik roep uit: u gaat ten onder, u bent verloren, maar als u Christus gewint, is alles goed. Hij antwoordt: ik zie het, ik voel het, maar helaas, ik kan het niet.

Als ik vermoeid ben van de tegenwerpingen, de discussies en de smeekbeden; als ik het beu ben om in te gaan op de eindeloze moeilijkheden en bezwaren die hij opwerpt, confronteer ik hem plotseling met de vraag: wilt u deze Christus hebben? Verlangt u eerlijk naar Hem? Want mogelijk bedekt deze neerslachtigheid iets? Maskeert die een gezapige vroomheid die de ernst van de eeuwigheid afdoet als slechts sentimentele ellende? Of gaat het om



een ziekelijke hang naar zwaarmoedigheid en een verlangen naar meeleven? Of is er sprake van een verborgen tegenzin om de strijd aan te gaan met eigenwaarde en zelfvertrouwen, waarvan hij voelt dat dit nodig is om Christus te gewinnen?

Het zal niet werken om het ongeloof eindeloos te behandelen als een tegenslag of ramp. Om er medelijden mee te hebben en het bijna te verontschuldigen. Zelfs al komt het over als het meest ernstige geestelijke zielsonderzoek en bezorgdheid om de staat van de ziel. Als u niet laat zien dat u Christus echt begeert als winst door bereidwillig te zijn om Hem te gewinnen, kan ik u niet prijzen voor het rekenen van Christus als winst. In ieder geval kan ik u niet prijzen dat die overtuiging oprecht en diep is. Ik moet u eraan herinneren dat overtuigingen, hoe oprecht en diep in het geweten en verstand ook, u niet zullen redden als er geen gewillig hart in meekomt.

Deze vernieuwing van uw wil is het belangrijkste werk van de Geest in uw bekering, uw krachtige roeping. Er kan een gevoel van zonde en van kennis van Christus zijn. Dat gevoel van zonde kan zo aangrijpend zijn dat het de diepste bron van verdriet, schaamte en angst van de ziel losmaakt. Die kennis van Christus kan zo helder en aantrekkelijk zijn dat deze het gevoel geeft: 'Was Hij slechts de mijne, dan zou ik zalig zijn.' Maar het is nodig u voortdurend te vertellen dat dit alles verenigbaar is met een niet vernieuwde wil, met het volledig afwezig zijn van enige echte en hartelijke bereidwilligheid om Christus te gewinnen. En vergeet niet, broeders, dat het overtuigde geweten Christus begeert, het verlichte verstand Christus ziet, maar het is het gewillige hart dat Hem gewint.

Zorg dan toch voor een gewillig hart, een gewillige geest. Zonder een gewillig hart is veel geestelijke oefening over zonde en over Christus vergeefs. Maar met een gewillig hart hebt u genoeg, ook al is uw gevoel van zonde nog ontoereikend en uw kennis van Christus nog erg onvolmaakt. Laat de zorg over uw geestelijke staat er volledig op gericht zijn een gewillige geest en een gewillig hart te hebben. Zet u zich daar helemaal voor in. Laat het verlangen van uw ziel gericht zijn op Christus.

Zoek Christus ernstig. Denk niet dat u Hem zult vinden wanneer u Hem niet zoekt. Denk niet dat u Hem op een of andere mysterieuze manier in uw armen zult sluiten omdat u de noodzaak daartoe voelt en omdat u ziet hoe goed het voor u zou zijn om Hem te hebben. Als Hij het waard is om te gewinnen, dan is Hij het waard om te zoeken. Zoek God dus, met de ernst van de koopman die mooie parels zocht. Zoek met de vrijpostigheid van de vrouw die geen afwijzing accepteert. Zoek met de vasthoudendheid van de weduwe die de rechter geen rust gaf. Zoek, en blijf zoeken, tot u Hem vindt.

Zoek boven alles met een oprechte bereidwilligheid om te voldoen aan alle voorwaarden waar het vinden van Christus van afhangt. Wees bereid om alle dingen behalve Christus te rekenen als verlies. Zoek geen andere gerechtigheid te hebben dan Christus. Geen andere kracht dan Christus. Geen ander leven dan Christus. Geen ander deel dan Christus. Wees gewillig om de schande van Christus te dragen. Om het kruis van Christus op te nemen. Om in uw lichaam het lijden van Christus te dragen. Wees bereid om zonder terughoudendheid in te stemmen met het plan en doel van de Vader dat de onverdeelde glorie van uw zaligheid toebehoort aan Christus. Dat u zelf niets bent en dat Christus alles is. Zoek God dan als uw winst. Begeer, verlang, zoek Hem met zo'n bezieling. Doe dat, in plaats van steeds te klagen dat u Hem niet kunt krijgen. Doe dat, in plaats van altijd medelijden te hebben met uzelf, en iedereen te vragen om medelijden met u te hebben omdat aan uw zaak voor uw gevoel niet precies voldaan wordt. Omgord de lendenen van uw gemoed. Zoek buiten uzelf naar Christus. Zoek Hem in het Woord. Zoek Hem in het Evangelie. Zoek Hem in Gods instellingen. Zoek Hem door gebed. Zoek Hem gewillig en met het verlangen om Hem te vinden. 'Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is' (Jes. 55:6). 'In de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!' (2 Kor. 6:2); 'zoekt, en gij zult vinden' (Matth. 7:7).

*c. Christus toe-eigenen als winst*

'En die zoekt, die vindt' (Matth. 7:8). Als u Christus gewillig zoekt zoals u bent, om Christus te hebben zoals Hij is, vindt u Hem. In het vinden van Christus eigent u zich Hem toe en in het toe-eigenen van Christus voelt u Hem als winst. Hiervoor, en voor niets minder, is het dat u gevraagd wordt om alle dingen als verlies te rekenen zodat u Christus kunt gewinnen. U moet de tastbare gronden van vertrouwen loslaten die u wat status voor God lijken te geven. Het zou maar een arm Evangelie zijn als het u zou oproepen om al uw vertrouwen in het vlees op te geven als het u niet ook zou voorzien in het gewinnen van Christus, in het volledig toe-eigenen van Hem voor uzelf als winst. Hem niet slechts rekenen als winst, niet slechts Hem begeren en zoeken als winst, maar om Hem volledig te gewinnen als de uwe.

Ja, ik kan Christus gewinnen als ik van al het andere afstand doe. Daarom, als het dus zo is dat ik hiermee geen slechte ruil doe, dan is Hij het zeker waard om gewonnen te worden.

U vraagt hoe? Ik antwoord: door het geloof, alleen door het geloof. Door het geloof wordt Christus de mijne, zo volkomen, persoonlijk en bewust als het andere van mij was. Ik was mij steeds bewust van mijn verworvenheden: 'Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreëer uit de Hebreëen, naar de wet een Farizeeër' (vers 5). Er was geen enkele twijfel dat dit echt bij mij hoorde; het was mijn eigendom. Maar nu dank ik ze allemaal af. En voor wat? Voor wie? Voor Christus. Maar niet slechts voor de kennis van Christus, hoe voortreffelijk ook. Niet slechts omdat ik voel Christus nodig te hebben, om Hem voortdurend te zoeken. Nee, het gaat me om Christus Zelf. Om Hem te vinden, te verkrijgen en Hem toe te eigenen. Dat ik Christus mag gewinnen.

Als Christus niet op deze manier gewonnen kon worden, zou het beter voor mij zijn om deze oude gronden van vertrouwen te houden. Die kunnen in ieder geval nog met het verstand begrepen, op waarde geschat, gewogen en gemeten worden. Het goede voor mij, in mij, over mij waarop ik mijn vertrouwen stelde, is van mij. Ontegenzeggelijk

van mij. Ik kan het herkennen, aanraken, behandelen als van mij. Ik bezorg mezelf een ondraaglijke onzekerheid en risico als ik dat allemaal loslaat in het belang van een onzeker heil. Het heil dat in Christus is, dat Christus Zelf is, maar met slechts een kans dat dat heil van mij is, zonder te weten wanneer en hoe. Ik ben echter bereid om alles los te laten. Ik laat alles los. Maar het is om Christus te kunnen gewinnen. Dat ik echt de handen op Hem mag leggen. Dat ik Hem de mijne mag noemen.

Maar u vraagt weer: hoe? Ik antwoord opnieuw: door het geloof, alleen door het geloof. Ik kan u dit niet duidelijker maken door een definitie of beschrijving. Als er nog bezwaren overgebleven zijn, dan moeten die weggenomen worden door het te ervaren. 'Zoekt, en gij zult vinden' (Matth. 7:7). Zoek en gewin Christus. Geloof en wees gered. Geloof en leef.

Maar u vraagt nog steeds: hoe kan ik weten of ik Christus toegeëigend heb of nu toe-eigen? Hoe kan ik weten of ik Christus heb gewonnen of Hem gewin? Ik antwoord hierop: dat is niet de vraag waar het hier om gaat. Ik spreek niet van de verzekering van het geloof dat concludeert op basis van geloofwaardig bewijs dat mijn geloof oprecht is en dat dus Christus mijn Eigendom is. Ik spreek van de directe, onmiddellijke, eenvoudige en rechtstreekse daad van geloof. Geloof wat niet met zichzelf bezig is maar met haar doel, met Christus. Met Christus aangeboden in het Evangelie. Met Christus om niet gegeven door de Vader. Christus aanbevolen door de Geest. Christus in bezit van uw eigen geweten. Christus verwelkomd in uw eigen hart. Wees er zeker van dat u niet ver hoeft te zoeken. U hoeft niet lang te wachten.

Deze Christus Die u nu rekt als de enige winst, naar Wie in waarheid uw enige verlangen uitgaat en Die u graag zou willen aangrijpen als al uw winst, is de uwe. Nu meteen, om niet, en om aan te nemen. U gewint Christus. Het is Zijn eigen wens. Het is het genoegen van Zijn Vader. Het is het doel van het komen van Zijn Geest dat u Hem zult gewinnen. 'En wees niet ongelovig, maar gelovig'

(Joh. 20:27). Stel geen vragen. Vraag niet om tekenen. Zeg niet dat u zou geloven als u de littekenen zag en voelde. Hef het oog van het geloof op. Kijk en zie. Voor u, in direct contact met u, oog in oog, is de Gekruisigde. Hij roept uit: 'Geloof in Mij, Mijn geboorte, Mijn besnijdenis, Mijn doop, Mijn gehoorzaamheid, Mijn lijden, Mijn dood, Mijn opstanding, Mijn leven, Mijn genade, Mijn heerlijkheid, Mijzelf. Neem Mij als gelijkwaardig, veel meer dan gelijkwaardig, voor alles waarvan u ooit dacht dat u erop kon vertrouwen voor God. Kom, twijfelaar, zie en voel Mijn wonden. Wonden gedragen voor zo een als u bent, voor uzelf. Zou u niet voor Hem neervallen, absoluut niet meer in staat om nog langer weerstand te bieden aan zulke liefde? Zou u niet tot Hem willen zeggen: 'Mijn Heere en mijn God!' (Joh 20:28)?

*d. Christus genieten als winst*

U gewint Christus om Hem te genieten als winst. U gewint Hem niet zoals de gierigaard zijn rijkdom vergaart om het te houden; niet als de verkwister die zijn eigendom verkrijgt om het te verspillen. Christus is winst voor u, niet slechts in schijn, of voor naam en reputatie. Hij is van u voor winstgevend gebruik. Voor vrede, tevredenheid, eer, geluk en al het andere dat inbegrepen is in het recht voor God staan. U kunt er zeker van zijn dat niets minder dan het gewinnen van Christus u verzoent met het opofferen van uw zelfvertrouwen en u in staat stelt om dit ook volledig en tot het einde toe te doen. Niet slechts Hem toe-eigenen als winst, maar Hem gebruiken en genieten als winst. Maar wat een rijke vergoeding is het winnen van Christus voor alles wat u op moest geven. Hem gewinnen om Hem te hebben, te gebruiken en te genieten!

Christus gewinnen! Dat is werkelijk een grote en goede zaak. Het is als het gewinnen van een vriend, een broer. Een vriend die zijn leven aflegt voor mij. Een broer die alle liefde waarmee zijn vader hem liefhad en alle heerlijkheid die de vader hem gegeven heeft, deelt met mij. Christus gewinnen! Het is het winnen van onuitputtelijke volheid van genade en waarheid. Een fontein van altijd vers vloeiend, verzoenend bloed. Een zalving van de Heilige Geest,

Die alle dingen verlicht, Die liefde in alle dingen blaast. Het is geweldig om Christus te gewinnen, om Hem te krijgen, te gebruiken, te genieten, als echt winst voor mij.

Dat ik Christus mag gewinnen! Geliefde broeders, het is een echte verworvenheid, het is een positieve winst. Het is niet slechts een ontkenning of pijnlijke oefening van zelfverloochening. Of slechts de afgedwongen verzaking van eigengerechtigheid. Of het alleen maar leegmaken of lijden aan mezelf om los te zijn van alles waar ik op leunde, naar keek of mijn vertrouwen op stelde. Dat is het christendom niet. Dat is niet de leer van Christus of de ervaring van de christen. Wanneer het Evangelie me oproept om Christus te winnen, roept het me niet op tot hongersnood maar tot volheid. Ik moet me voeden met Christus. Ik moet opgroeien in Christus. Ik moet Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken. Ik moet Hem gewinnen, om Zijn vlees inderdaad als voedsel te ondervinden en Zijn bloed inderdaad als drank.

Wie kan mij overtuigen om mijn hele natuurlijke manier van denken, mijn hele natuurlijke levensloop te veranderen? Om de oude toevluchtsoorden, de bomen van het paradijs, te verlaten? Om de oude bedekking, de vijgenbladeren, af te werpen en naakt naar voren te komen, rillend, huiverend en als een schuldige ziel te staan tegenover een toornig God? En wat kan Hij me geven om het vertrouwen, dat ik verloren heb, te vervangen? Zichzelf. Ik mag Hem gewinnen. Hij zal voor mij de plaats innemen van al het andere. Neem Mij, roept Hij uit, neem Mij als Plaatsvervanger voor wat u dan ook moet opgeven. Stel Mij op de proef. Zie of Ik niet een rijke vervanging ben van alles. Mijn gerechtigheid, de gerechtigheid van het geslachte Lam, is beter voor u dan iedere bescherming die u zelf bedenkt. Ik ben een betere Schuilplaats dan de beste bomen in de hof van Eden. In Mij zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ik heb ondoorgrondelijke rijkdommen. De gunst van Mijn Vader is voor u, Zijn liefde en vrijgevigheid en Zijn hemelse erfenis. Ik ben de gave van de Vader voor u. Ik vraag u niet om offers zonder u overvloedige beloning te schenken. Ik roep u op

om alles te rekenen als verlies opdat u Mij zult gewinnen. En is dat niet genoeg? Ja, Heere, want 'Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid' (Ps. 73:25,26).

## **2. Wat het is om in Christus gevonden te worden**

Gevonden te worden in Christus is het passende vervolg op het gewinnen van Christus. Het is de dubbele vrucht, het tweevoudige heil van het gewinnen van Christus. Ik word gevonden in Christus.

Om mij te verdedigen, moet ik gevonden worden in Christus, zodat ik iedere vijand tegemoet kan treden en iedere weerlegging tot zwijgen kan brengen. Want nu kan ik heel wat anders doen dan hiervoor. Toen had ik niets beters naar voren te brengen dan mijn eigen gerechtigheid. Daarmee probeerde ik de vurige pijlen van de vijand te blussen. Ik dacht, door er wat goedheid van mezelf in te stoppen, de slag af te wenden, waar de vijand ook zou aanvallen. Nu heb ik aan iedere zijde een onneembare verdediging. Ik heb een gerechtigheid die niet van mijzelf is, maar een volledig goddelijke gerechtigheid die voor mij pleit in elke nood. Tegenover iedere vijand die mijn staat aanvalt of in twijfel trekt, stel ik de uitdagende uitspraak van de apostel: 'Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is' (Rom. 8:34). 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?' (Rom. 8:35).

Ik moet Christus gewinnen om in Hem gevonden te worden. Niet slechts om iedere aanval van de beschuldigende vijand te beantwoorden, maar om de heilige oproep van God in Christus te beantwoorden en te gehoorzamen. Om Christus te winnen en in Hem gevonden te worden, volhard ik. Als ik één met Hem zou zijn, zou ik Hem nu kennen zoals Hij is. Ik zou meer van Zijn gedachten weten en die gedachten meer beminnen. Ik zou meer weten van Zijn gedachten met betrekking tot mijn lijden dat Hij tot Zijn lijden

heeft gemaakt; tot heerlijkheid van Hemzelf, waar Hij ook mij in laat delen. Door de dood tot het leven. Ja, als ik in Christus gevonden word, dan mag ik met Hem sterven aan de zonde en met Hem leven in gerechtigheid en in God. Dan mag ik groeien in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dan mag ik in Hem verder gaan naar volmaaktheid.

Hoe zalig is het om zo Christus te gewinnen en in Hem gevonden te worden! 'En in Hem gevonden worde' – wanneer? Nu – o mijn broeder! Heel nadrukkelijk nú. Er is geen uur, geen moment te verliezen! Nu is het de juiste tijd. Nu en alleen nu!

Wanneer? Vraagt iemand opnieuw. Wanneer, anders dan altijd, in alle omstandigheden, voor eeuwig? Wanneer vijanden u verwijten maken, wanneer uw hart u vrees inboezemt, wanneer twijfels in u opkomen en duistere vragen uw vrede verstoren, wanneer u op moeilijkheden stuit die u niet kunt oplossen en de grond onder uw voeten weg lijkt te zakken, om dan in Christus gevonden te worden! Om als kleine kinderen te nestelen aan Zijn boezem. Om tevreden te zijn en omhoog te kijken naar Zijn liefdevolle gezicht, zonder zich zorgen te maken om welke vijand en welke angst dan ook en te zeggen: 'Heere, U zult voor mij antwoorden!' Om in Christus gevonden te worden, wanneer de hel dreigt en al haar pijnen op u aanvallen. In Christus, Die Zelf daarheen is afgedaald en de hel heeft overwonnen aan Zijn kruis. Om in Christus gevonden te worden wanneer de hemel zich opent en u daar met Hem mag aanzitten. Om in Christus gevonden te worden wanneer het aardse u verdrietig maakt en alles op aarde als ijdelheid voelt. Ook al heb ik niets anders om voor te leven, nog steeds kunnen zeggen: het leven is mij Christus. Om in Christus gevonden te worden wanneer de plicht roept, in Hem Die zei: 'Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders' (Luk. 2:49). Om in Christus gevonden te worden, wanneer de zonde u omsingelt, in Hem Die zei: 'Ga weg van Mij, satan' (Luk. 4:8). Om in Christus gevonden te worden, in Hem Die hilde in Bethanië en Die onderweg naar Golgotha nog steeds kon zeggen: 'De drinkbeker, die Mij de



Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?' (Joh. 18:11). Om in Christus gevonden te worden in het uur van de dood, in Hem Die uitriep: 'Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest' (Luk. 23:46). Om in Christus gevonden te worden in de dag van het oordeel, in Hem tot Wie u de stem mag opheffen: 'U hebt geantwoord, Heere, voor mij!'

Om in Christus gevonden te worden! Wanneer, vraagt iemand nog steeds. Wanneer, anders dan gedurende de eindeloze jaren, daar waar oneindige schoonheid en zegen is, waar Gods huisgezin, zowel engelen als mensen, is verzameld in Christus? Dan zult u gevonden worden in Christus en bent u voor altijd verbonden met de heiligen. Gevonden in Christus, delend in Zijn heerlijkheid en vreugde, tot eer van God de Vader, in een wereld zonder einde. Amen.

En wat gebeurt er met u die bij het sterven, op de dag van het oordeel en in de eeuwigheid, niet gevonden wordt in Christus? Wat moet er van u terecht komen wanneer u er te laat achter komt dat u Christus niet hebt gewonnen en u niet in Hem gevonden wordt? Waar wordt u gevonden? In wie? Liggend in de boze, verdoemd tot het eeuwige vuur dat voorbereid is voor de duivel en zijn engelen? Er is dan niemand die voor u antwoordt. De hel opent dan zijn brede kaken om u te ontvangen.

O mens die zonder Christus leeft, goddeloze! Is het niet hoog tijd voor u om wakker te worden? U denkt misschien dat u zich met iets van uw eigen goedheid kunt bedekken in het laatste oordeel. U steunt misschien op een naam, een beroep, een geloofsbelijdenis of een vorm. Of op wat beminnelijke kwaliteiten die u schijnt te bezitten. Wat fatsoenlijke deugden die u ontwikkelt of wat vrome daden die u doet. Maar zullen die winst voor u zijn op de dag wanneer de geheimen van alle harten worden onthuld? Wanneer uw diepe vervreemding van God, te midden van alles, meedogenloos wordt blootgelegd? Om dan te ontdekken dat ze allemaal verlies zijn, dat ze vuiligheid zijn! Om dat dán te ontdekken, wanneer er geen Christus meer is om te gewinnen en wanneer alle hoop

om in Hem gevonden te worden voor altijd weg is. O, dat het dan nú door de Heilige Geest aan u ontdekt wordt en dat u erin toestemt, in uw levend gemaakte geweten en gebroken hart. 'Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is' (Jes. 55:6).



