

# Vertrouw altijd op Hem

John Berridge

uitgave van:

**De Tabernakel**  
preken met verwachting

## Eerder uitgegeven preken van jaargang 21

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Alzo lief heeft God de wereld gehad | Charles Haddon Spurgeon |
| 2. Mediteren over God                  | William Bridge          |
| 3. Komen tot de genadetroon            | Robert Traill           |
| 4. Zo wil ik het                       | William Jay             |
| 5. Waarom huilt u?                     | Ichabod Smith Spencer   |
| 6. Christus is alles waard             | Robert Smith Candlish   |
| 7. Mediteren, hoe doe je dat?          | William Bridge          |
| 8. Met Christus zijn                   | Thomas Watson           |

Jaargang 21 – nummer 9 – september 2019

### Toelichting foto omslag

Gods woorden brengen ieder mens een bron van vertrouwen. Vertrouwen op God voor dit leven en voor eeuwig. En er zijn momenten dat dit extra voelbaar wordt. Bijvoorbeeld als iemand ze uitspreekt die terugblijkt op een mensenleven van 74 jaar. Zo is het met deze preek, uitgesproken door John Berridge als laatste preek in zijn leven. Terwijl hij zijn einde voelt naderen, houdt hij het zijn gehoor voor: 'Vertrouw op Hem te allen tijd.' De kracht van deze woorden is tastbaar aanwezig in deze preek. Vertrouw op Hem, zegt zijn mond. Vertrouw op Hem, zegt zijn leven. Vertrouw op Hem, zegt hij ook nog nu hij al meer dan twee eeuwen niet meer op deze aarde is.

### Bronvermelding

Oorspronkelijke titel: A sermon.

Bron: J. Berridge, God, the sinner's sure refuge at all times. The last farewell sermon, London 1834.

De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel.

De pdf en de originele Engelse tekst zijn te vinden op de website: [www.tabernakel.nl](http://www.tabernakel.nl)

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren

## Vertrouw altijd op Hem<sup>1</sup>

*In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen van mijn sterkte, mijn Toevlucht is in God.*

*Psalm 62:8*

Deze psalm is een kostbare psalm, vol van het manna van het Evangelie. Ook bevat hij aanwijzingen voor de kerk, hoe zij met God kan wandelen.

### 1. Inleiding – wachten op God

De psalmist zegt: 'Waarlijk, in goed vertrouwen wacht mijn ziel stil op God, van Hem is mijn heil' (Ps. 62:1 naar de King James Version). En geeft hij niet een goede reden waarom zijn ziel op God wacht? Dat was omdat heel zijn verlossing van Hem kwam. Naar Wie zou een zondaar uit moeten zien dan naar Hem, Die de verlossing heeft verworven voor zondaren, voor hen die de noodzaak daarvan voelen?

De psalmdichter vervolgt: 'Mijn ziel, wacht alleen op God' (vs. 5 naar de King James Version<sup>2</sup>). Hij heeft het woord 'alleen' toegevoegd. Het is maar een klein woord, maar het krijgt grote nadruk. Het komt vaak voor dat mensen van Christus een halve Zaligmaker maken. Ze vertrouwen op Hem én op zichzelf en zeggen dat ze door geloof én werken gered moeten worden. 'Nee,' zegt David, 'dat is voor mij niet genoeg. Ik moet mijn hele redding van de Heere ontvangen.'

Hij alleen is mijn Rotssteen, de rots waarop mijn hart zal rusten. Dat is: op Jezus. En als Hij niet uw enige Rots is, broeders, zult u ontdekken dat de rots waarop u vertrouwt, u zal ontvallen. Jezus kan het niet verdragen dat Zijn heerlijkheid minder wordt, noch zal Hij het toelaten dat er ook maar één edelsteen van Zijn kroon wordt gestolen.

<sup>1</sup> Deze preek heeft John Berridge gehouden als afscheid van (een van) zijn gemeente(n). Hij is op hoge leeftijd gekomen (76), heeft gezondheidsklachten (astma) en refereert daaraan in de preek.

<sup>2</sup> Statenvertaling: 'Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode' (vs. 6).

Want Hij is al de lof waard die wij Hem kunnen geven. Hij is jaloers op Zijn eer, weest u daarom ook jaloers op Zijn eer. Toon dat u verlangend bent Hem alle lof te geven die Hem toekomt. Als u Hem alles geeft wat in uw vermogen is, zult u Hem toch nooit kunnen geven waar Hij recht op heeft. U zult hierin tot in alle eeuwigheid tekortschieten. Want terwijl wij Hem de grootste lof toebrengen, wordt onze schuld nog dagelijks groter.

De psalmdichter zegt verder, 'Ik zal niet grotelijks wankelen (Ps. 62:3), 'want de Heere alleen is mijn Rotssteen en mijn Heil' (naar vs. 3, 8). Ik heb ontdekt dat Hij is zoals Hij zegt. Hij is keer op keer 'mijn Bescherming' (vs. 2 naar de King James version<sup>3</sup>). 'Ik zal niet grotelijks wankelen' (vs. 3).

Het woord 'grotelijks' of 'in grote mate' is vaak van toepassing op Gods kinderen. Ze twijfelen regelmatig en zij zijn geneigd te vrezen dat zij hun vertrouwen zullen verliezen. Nee, zegt David, maak van de Heere uw Rots en bouw daarop uw gehele zaligheid. Dan zult u, ondanks dat u soms heen en weer geschud wordt en uw vertrouwen begint te wankelen, toch niet 'grotelijks wankelen'. De Heere komt weer naar u toe en zal u oprichten en u reden geven Hem te verheerlijken.

David is zo verblijd over de woorden die hij heeft gesproken, dat hij ze blijft herhalen. Hij kan dit niet vaak genoeg doen: 'Mijn ziel', zegt hij, 'wacht alleen op God' (vs. 5 naar de King James Version<sup>4</sup>). Eerder vertelde hij wat zijn dagelijkse gewoonte was. Nu vermaant en bemoedigt hij zichzelf het wachten vol te houden. Wees niet bang teleurgesteld te worden, blijf wachten op en uitzien naar de Heere, want Hij zal hen nooit begeven die op Hem vertrouwen.

Zoals David zichzelf aanmoedigt op de Heere te vertrouwen, kunnen wij dat met dezelfde reden doen. Ons hart kan soms zo terneer-geslagen zijn dat we denken dat het uiteindelijk verkeerd afloopt.

---

<sup>3</sup> Statenvertaling: 'Mijn Hoog Vertrek' (vs. 3).

<sup>4</sup> Statenvertaling: 'Zwijg Gode' (vs. 6).

Neem daarom Davids woorden in acht: 'Mijn ziel, wacht alleen op God, want van Hem is mijn verwachting' (vs. 5 naar de King James Version).

Maar Satan zal misschien zeggen: 'Waar zult u heengaan om te zoeken?' Wat zegt Petrus? 'Naar Hem Die de woorden van het eeuwige leven heeft' (naar Joh. 6:68). Als er twijfel in onze ziel komt, mogen wij daarom zeggen: 'Tot Wie zult u heengaan? Zult u ergens anders redding vinden? Christus alleen heeft de woorden van het eeuwige leven.'

Verder voegt David toe: 'De Heere alleen is mijn Bescherming' (vs. 6 naar de King James Version<sup>5</sup>). Zo is de Heere, zolang ik op Hem vertrouw. Hoewel ik vaak bevreesd ben, is Hij nog steeds beter voor mij dan mijn eigen vrees of hoop. Hij zegt nog: 'Ik zal niet wankelen' (vs. 7). Zo, door zichzelf aan te sporen en te wachten op de Heere, wordt hij sterker. Hij laat het woord 'grotelijks', waar hij mee begon in 'ik zal niet grotelijks wankelen', achterwege. Hij spreekt nu moedig: 'Ik zal niet wankelen.' De Heere is mijn Bescherming, Hij houdt mij vast, houdt mij gaande en brengt mij tenslotte bij Hem in Zijn heerlijkheid.

## 2. Vertrouw op Hem te allen tijde

### *a. Vertrouw op Hem*

Daarna vervolgt David met de woorden van de tekst: 'Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk' (vs. 9). Hij vermaant ons wat wij moeten doen. Dit is een goed advies, het beste advies. Als al Gods kinderen dit aannemen, zullen zij nooit teleurgesteld uitkomen. 'Vertrouw op Hem!' Stel op Hem uw vertrouwen in alle dingen, en niet alleen dát, maar ook te allen tijde. Wanneer mensen in vrede en welvaart leven, zien zij minder dan vroeger het belang van op de Heere te steunen. Gods kinderen verliezen snel hun vertrouwen, wanneer de Heere aan hun behoefte aan aardse zaken heeft voldaan.

---

<sup>5</sup> Statenvertaling: 'mijn Hoog Vertrek' (vs. 7).

Dat is natuurlijk beschamend. Daarom neemt de Heere vaak weg, wat Hij hun gegeven heeft, omdat zij er op een verkeerde manier gebruik van maken. Heeft de Heere u uiterlijke vrede en welvaart gegeven? Vertrouw op Hem voor het behoud hiervan; niemand kan het immers beter in stand houden, dan Hij Die het u gaf.

*b. Geen hulp?*

Maar hebt u te maken met zorgen, bent u in grote nood en weet u niet waar u heen moet gaan? U hebt misschien geen vriend die u kan helpen en uw hart is geneigd te zeggen: 'Wat moet ik nu doen? Iedereen heeft mij verlaten.' Nee, er is er Een Die Zijn volk nooit verlaat. Maar u ziet niet hoe u geholpen kunt worden. Wat moet u dan met dat alles? Heeft de Heere geen betere ogen dan u hebt? Er is geen twijfel aan dat Hij voor u een weg kan banen als u op Hem vertrouwt. U merkt echter op: Wat kan ik dan verwachten? Wel, u kunt de hulp verwachten die u nodig hebt. Dus hoe moeilijk uw aardse omstandigheden ook kunnen zijn terwijl u geen vriend hebt om u te helpen, dan is er Eén boven, Die altijd nabij is. Ga naar Hem! Hij zal de arme en behoeftige niet verachten, maar Hij zal hun geroep horen en Hij zal hen helpen.

*c. Nood*

Als Hij u gebiedt tot Hem te komen en te allen tijde op Hem te vertrouwen, is het uw zaak om dat dan ook te doen. Hoe ellendiger uw situatie, hoe meer gepast Gods zorg daarvoor is. Stel dat u gekweld wordt door een groot gevoel van schuld, dan zegt u wellicht dat u niet tot Christus kunt gaan. Dit is echter juist de reden om tot Hem te gaan. Zondaren gaan niet naar Christus als zij zich op hun gemak voelen. Maar als zij weten dat zij in een verloren staat en toestand zijn en zij nergens anders hulp kunnen vinden, dan zegt Jezus: 'Ik ben gekomen om te redden dat verloren was' (naar Luk. 19:10). Ga naar Hem toe. Hij gebiedt u op Hem te vertrouwen, juist als u uw verloren staat ervaart. Als u zich verloren acht, uw toestand betreurenswaardig en hopeloos is, dan is deze niet te moeilijk voor Christus. Hij ontvangt eenieder die tot Hem komt, nee, niet met een fronsende blik, maar met een vriendelijk gelaat. 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28).

Wat kunt u beter doen, dan op Hem vertrouwen wanneer u zich zo zondig en ellendig voelt? Ga naar Hem zoals u bent. Jaag niet uw lusten na en verbeeldt u niet dat u uzelf kunt voorbereiden, maar ga en werp uzelf aan de voeten van Christus. Zeg Hem: 'Heere, ik kom als een verdorven zondaar en ik ken niemand die mij kan helpen dan U alleen. U hebt mij geboden altijd op U te vertrouwen, daarom kom ik nu tot U, Heere.'

*d. Stervende*

Maar als u stervend bent, zegt uw tegenstander, de duivel, misschien: 'U bent ziek en u ligt op uw doodsbed, het is nu te laat om te komen. Waarom kwam u niet eerder? Toen was er genade te verkrijgen, maar nu bent u te lang weggebleven. Christus heeft u geroepen door Zijn Woord en door Zijn dienaren, maar u wilde niet naar hen luisteren. En nu sommeert Hij u te komen en doet Hij u weg van de aarde. U zou graag gered worden nu u hier geen troost meer vinden kunt.' Wel, wanneer deze, of soortgelijke, woorden in uw hart zijn opgekomen, denk er dan aan van wie ze afkomstig zijn. Ze komen van de tegenstander van uw ziel. O, hij houdt er niet van dat een zondaar die bezwijkt onder zijn zonden, naar Christus opziet!

*e. Te groot zondaar*

Maar satan zal misschien zeggen: 'Hebt u ooit gehoord van een zondaar, zo groot als u, die tot Christus kwam en door Hem ontvangen werd?' Ja, vertel hem dan dat u hebt gelezen van de misdadiger aan het kruis, even slecht als u, die Christus beschimpte toen Hij aan het kruis hing. Toen hij tot Christus ging, moet hij natuurlijk gedacht hebben: zal Hij mij genadig zijn? Hij vroeg om genade en hij ontving die. Ga ook en waag het erop. Dat is de enige manier om met Jezus te handelen. Let er niet op wat de tegenstander tegen u zegt. Als uw droefheid groot is, belijd het, en vertel de Heere van al uw moeite. Vertel het Hem tegelijkertijd, want de Heere hoort graag dat u vrijmoedig en ootmoedig naar Hem toekomt met Zijn eigen Woord. Vertel het Hem, hoewel uw hart u veroordeelt, de boze u benauwt en ongeloof u verschrikt, want u hebt Zijn Woord: 'Vertrouw op Mij te allen tijde'. 'Ik kom nu, het is inderdaad laat, maar ik leef nog.

Ik kom tot U, Heere, en smee U mij te helpen. Toon Uw genade aan een verloren zondaar, die uiteindelijk tot U komt. Ik ben nu gekomen en verlang te delen in de genade die U zondaren biedt. Heere, schenk mij Uw genade en ik zal U hierboven het meest loven van al Uw kinderen.'

*f. Kleingeloof*

Er is niets dat de Heere meer verblijdt, dan dat Hij hoort hoe Zijn volk, als het tot Hem komt, pleit op Zijn Woord en zich daaraan vastklemmt. Hoewel satan het van u weg wil nemen, geef het toch nooit op. U kunt beter sterven met een misleide ziel in de handen van Christus – als dat mogelijk zou zijn. Vertel satan: 'Hoewel ik net zo'n grote zondaar ben als ieder ander op de wereld, heeft de Heere mij geleerd mijn vertrouwen op Hem te stellen. Ik zal tot Hem gaan en door genade proberen altijd op Hem te vertrouwen.' 'Aha', zal satan zeggen, 'maar wat een arm en zwak geloof hebt u! Waar hangt uw geloof van af? Soms hoop, soms twijfel? Verwacht u dat de Heere uw kleingeloof gadeslaat?' Ja, vertel hem dat de Heere niet zozeer kijkt naar de grootte van uw geloof als u tot Hem gaat, maar naar de echtheid ervan.

Ondanks dat ons geloof zwak is, zal de Heere het toch aanvaarden als we tot Hem komen. Hij zal nooit iemand wegsturen omdat zijn geloof te zwak is. Hij berispt Zijn volk wél vaak, omdat het geen sterker geloof heeft. Ga naar Hem en vertel Hem uw toestand. En wanneer u Hem aanroept, verwacht dan dat Hij antwoordt. Niets verblijdt de Heere meer dan dat een arme, verzochte en verontruste ziel tot Hem komt. Zo deed Abraham, die tegen alle hoop in, geloofde in hoop. U zult geneigd zijn te denken dat het soms maar een arme hoop was in die vijfentwintig jaar. Maar hij geloofde in hoop. En wat wordt er gezegd van dit kind van God? Dat hij Hem de eer gaf (Rom. 4:20).

*g. Hoop op belofte*

De Heere wordt nooit méér verheerlijkt, dan wanneer we naar Hem toe gaan. Dat we op Zijn Woord vertrouwen, ondanks de

omstandigheden en alles wat tegen ons opkomt. 'Zelfs dan', zegt de arme ziel, 'is dit woord voor mij, want Christus nodigt zondaren te komen, wie ze ook zijn.'

Alhoewel Abraham op hoop tegen hoop geloofde, beschouwde de Heere dat toch niet als een ontoereikende geloofsbelijdenis. Hij richtte zich niet op zijn eigen gevoel, noch op de verzoeking van satan, maar hij zag alleen op het Woord van God. Hij vertrouwde op Zijn woord en belofte, ondanks dat alle omstandigheden zich tegen hem keerden. Hierdoor gaf hij God de eer.

Zo zal het ook met ons zijn. Wanneer we met veel beproevingen te maken hebben, geven we God de eer wanneer we vertrouwen op Zijn belofte en ons daaraan vastklemmen. Wat zegt de oude, beproefde soldaat Job? 'Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?' (Job 13:15). Dat is goed gezegd. Hoewel de Heere mij van Zich af schijnt te stoten en geen aandacht aan mij lijkt te besteden, door de manier waarop Hij met mij handelt, sla ik daar geen acht op. De Heere zegt: 'Vertrouw op Mij te allen tijde' (naar vs. 9). Ga naar Hem toe en werp u aan Zijn voeten. Vertel Hem dat u gekomen bent, en dat u alleen vertrouwt op Zijn belofte. Stel uw vertrouwen op Hem en u zult ontdekken dat de Heere op Zijn tijd zal komen en u zal zegenen.

*h. Te allen tijde*

Ik zou vele andere keren kunnen noemen wanneer we op de Heere mogen vertrouwen. Maar deze zijn ingesloten in het woordje 'alle'. Daarom is dit een kostbaar woord: 'te allen tijde'. Wanneer de angst u overweldigt, dan zou u Hem dit woordje 'alle' voor moeten houden. Dan zegt u: 'Ik heb niets anders om mijzelf aan te moedigen en tot U te komen dan alleen dat kostbare woordje alle. Vertrouw op Hem te allen tijde.'

*i. O, gij volk!*

Satan is erg listig. Hij zal arme zielen vertellen: 'Wel, wat bedoelt u met uw vertrouwen op de Heere te stellen? Welk recht hebt u dat te doen? Bent u een kind van God? Bent u een van de uitverkorenen?'

U twijfelt daar elke dag aan. Wat hebt u dan te maken met vertrouwen op de Heere?’ Geef hem dit antwoord: ‘Ik vraag me inderdaad vaak bang af of de Heere mij wel aangenomen heeft. En ik kan niet zeggen dat ik een kind van God ben. Maar *dít* kan ik *wél* zeggen: ik ben een van het volk’. Wat zegt de tekst? ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk’ (vs. 9). Daarmee mag u naar de Heere gaan. Hoewel u uzelf niet kunt geruststellen of u een aangenomen kind bent, u kunt zeggen: ‘Ik ben iemand van het volk. Ik zal aan Uw voeten liggen totdat U mij zult tonen dat ik Uw aangenomen kind ben.’

Velen zijn ontmoedigd in zichzelf, omdat zij niet weten of ze uitverkoren zijn. Zoek daarnaar en wacht op de Heere. Wacht op Zijn tijd en Hij zal het u op Zijn tijd bekend maken. Ter bemoediging heeft de Heere u deze woorden uit onze tekst gegeven: ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk.’ Bent u niet een van het volk? Zou u dan de Heere, Die heel Zijn volk gebiedt op Hem te vertrouwen, niet smeken? Wel, ga dan naar Hem toe als een van dat volk en verwacht de zaligheid te ontvangen.

Let op, er staat niet in onze tekst ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, Mijn volk’, maar het volk. Daarmee geeft Hij een algemene opdracht. Ga dan naar Hem als een van dit volk en verwacht Zijn hulp.

### **3. Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht**

Maar laten we letten op de volgende woorden van onze tekst: ‘Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht’ (vs. 9). Dit is een kostbaar bevel. Veel kinderen van God zijn zo vaak beladen met smart, zonden en aardse zorgen, dat ze niet weten hoe ze die moeten dragen. Hun hart is zo vol van zorgen, dat ze neerzitten en treuren over hun zware lot. De duivel ziet graag dat een kind van God terneer zit en zegt: ‘Wat ben ik toch in een treurige situatie. Ik durf niet naar de Heere te gaan, omdat ik zo ellendig ben.’ Stel dat dat zo is, waar zou u *dán* naartoe gaan? U kunt er niet slechter

mee af zijn. Anderen haasten zich, lopen van hot naar her om er achter te komen wat ze moeten doen. Hun beproevingen zijn zo groot dat zij niet weten hoe ze ervan verlost moeten worden. Ze gaan van de ene buurman naar de andere, tot ze uitgeput zijn. Wat zegt de Heere tegen hen? Hij geeft hun een goed advies. In plaats van uw burens tot raadgevers te maken, ga naar Hem Die de Overste van de raadgevers is. Hij is in staat u te vertellen wat u moet doen en Hij is bereid u ‘te allen tijde’ te verlossen. Ga naar Hem toe en zeg: ‘Heere, ik kom met een hart vol verdriet en aardse zorgen en ik weet niet hoe ik mijzelf moet veranderen. Wat moet ik doen?’ Het eerste wat Hij u vertelt dat u moet doen, is: ‘Stort uw hart uit voor Mij.’ U hebt uw hart uitgestort voor uw burens en wat hebt u ontvangen? Wel, niets. Kom dan en stort het uit voor Mij.

#### *Overvol*

Het woord ‘uitstorten’ betekent eenvoudig dat het hart vol verdriet is en bijna bang zichzelf voor de Heere te ledigen. Wat zegt Hij tegen u? ‘Kom en stort al uw moeilijkheden voor Mij uit.’ Hij wordt nooit moe van het aanhoren van de klachten van Zijn volk. Daarom moet u gaan en niets achterhouden. Vertel Hem alles wat u pijn doet en stort uw hart uit aan Zijn genadige boezem. Wat een kostbaar woord: ‘Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.’ Maak Hem uw Raadgever en Vriend. U kunt Hem niet méér behagen dan wanneer u met uw hele hart op Hem vertrouwt. Als u wilt, kunt u Hem vertellen dat u zo dwaas was van de ene of de andere vriend hulp te verwachten, maar daar geen hulp vond. En dat u nu bij Hem komt, Die u beveelt uw hart voor Hem uit te storten.

#### *Zondige lusten*

Maar misschien is uw hart niet alleen met aardse zorgen beladen, maar ook met zondige lusten en verdorvenheden. Dat is inderdaad een zware last. En misschien bent u te bang en te beschaamd om tot de Heere te gaan en Hem al uw moeilijkheden te vertellen. Maar u hoeft niet bang te zijn om te gaan als Hij het u beveelt. Hij kent uw hart, alle aardse zorgen, alle zondige lasten. En als

het hart helemaal vol is, zegt Hij: 'Stort het uit voor Mij.' De Heere moedigt u dringend aan. Neem deze aanmoediging ter harte. Ga, en vertel Hem al uw verdriet en alles wat zo'n grote last voor u is.

#### *Dagelijkse zonden*

'Ach,' zegt de arme ziel, 'ik ben steeds opnieuw naar de Heere gegaan, maar ik ontdek dat ik dagelijks tegen Hem zondig. Nu schaam ik mij tot Hem te gaan. Mijn geweten klaagt mij aan en de duivel vertelt mij dat ik onbeschaamd ben. Hoe zal ik dan voor Christus verschijnen en mijn hart voor Hem uitstorten?' Ga, en stort uw hart voor Hem uit, totdat die listige duivel u verlaat. U hebt de beste reden ter wereld om naar de Zaligmaker te gaan. Hij weet wat u bent, welke lasten u draagt en welke zonden u gedaan hebt. Zelfs dan zegt Hij: 'Kom en stort uw hart uit voor Mijn aangezicht.'

Ik zou hier verder aan willen toevoegen: beveelt de Heere ons niet in Zijn Woord en Zijn gebed te zeggen: 'Vergeef ons onze schulden'? En blijkt hieruit niet eenvoudigweg dat onze schulden dagelijks vergeven moeten worden? Waar moet u ze brengen, anders dan bij de Heere? Ga daarom naar Hem toe en vertel Hem dat u bent gekomen op Zijn Woord, om Hem uw zonden en overtredingen bekend te maken. 'Ach,' zult u zeggen, 'maar ik ben al zo vaak gegaan, dat ik mij schaam om weer te gaan.' Wat zegt de Heere tegen Petrus? 'En indien uw broeder zevenmaal daags tegen u zondigt, zo zult gij het hem vergeven' (Luk. 17:3,4). Terwijl Petrus hem nog niet eens iets kleins had vergeven.

Ga elke dag naar Christus om vergeving. Als u uw schuld koestert, zal deze alleen maar gaan knagen. Vertel Hem dat u vermoeid en beschaamd bent over uzelf en dat u gekomen bent om Hem al uw smart te vertellen. Dat u Hem smeekt om te komen en u te verlossen van uw schuld en u meer en meer te redden van de kracht van de zonde. Welke last u ook meedraagt, de Heere wil niet dat u lijdt door die daar te laten rusten. Want als u dat doet, zal het u langzamerhand verzwakken. Als uw hart zwaar van zorgen is,

herinner u dan Zijn vriendelijke woorden tot u: 'Kom, arme ziel, stort uw lasten uit voor Mij.' Stort uw hele hart uit en vertel Hem alles wat u verontrust.

#### **4. God is ons een Toevlucht**

Dan volgen de laatste woorden van onze tekst: 'God is ons een Toevlucht' (vs. 9b). O, wat een kostbare woorden! Wij kunnen steeds opnieuw een toevluchtsoord zoeken of iemand die ons kan helpen. Wij zullen echter ontdekken dat we vaak, zo niet voortdurend, teleurgesteld worden. Daarom troost de Heere Zijn volk door hen te vertellen dat God een Toevlucht voor hen is. Bent u arm? De Heere is rijk. Kunt u geen schuilplaats vinden bij uw medemens? En kunt u nergens heen vluchten? Ga naar de Heere.

Het is erg vreemd dat Zijn volk het zo vaak uitstelt om te komen. De Heere heeft immers alle dingen in Zijn hand en Zijn hart is vol liefde. Hij raadt Zijn volk aan tot Hem te komen; Hij zegt dat Hij een Schuilplaats voor hen is. Toch nemen zij liever hun toevlucht tot een medemens dan tot hun God. Zij die geleerd hebben op God te vertrouwen, weten hoe kostbaar deze woorden zijn: 'God is ons een Toevlucht.' Kom, probeer het, en u zult het ook ondervinden.

De duivel zal u, kinderen van God, vaak vertellen dat er geen redding voor u is, zelfs niet bij uw God. U hebt al zo lang naar uitkomst gezocht en die niet gevonden. Wat kunt u nog meer doen? Wel, vertel de duivel dat u naar Hem zult gaan Die zegt: 'God is ons een Toevlucht' (vs. 9b). De duivel zal echter zeggen: 'U bent zo'n arm en verachtelijk mens, denkt u dat Christus enige aandacht aan u zal besteden? Uw eigen broers zien u gemakkelijk over het hoofd en de wereld minacht u. En denkt u toch dat Christus acht op u zal slaan?' Zeg tegen de duivel: 'Ja, maar Hij verlaat nooit degenen die op Hem vertrouwen.' Mogelijk hebt u overal gezocht en geen plaats gevonden om naar toe te vluchten,



noch een Toevlucht gevonden voor uw ziel. Wat uw toestand ook mag zijn, God, de getrouwe God, zegt dat Hij een Toevlucht is voor u. Vertrouw op Hem. Ga zó naar Hem. Zie te allen tijde op Hem. Hoe betreurenswaardig en ellendig uw toestand ook is, de Heere zegt dat Hij een Toevlucht is, als u tot Hem komt.

Voorzeker, als u al het andere vergeet van deze preek, onthoud dit: 'God is ons een Toevlucht.' Daarom, al vind ik geen hulp in mijzelf of bij enig schepsel, toch is er hulp genoeg in God. Al mijn hulp komt van Hem en Hij vertelt hulpeloze mensen: 'Ik ben een Toevlucht voor u.'

Hoor dit woord, arme, beladen zondaren. Dank Hem voor dit vriendelijke woord. Ga naar Hem, zodat Zijn belofte keer op keer wordt vervuld. Nog een poosje en dan zal Hij u in Zijn Koninkrijk brengen, waar u voor eeuwig met Hem zult leven en regeren.

Bent u ziek, in grote nood en hebt u geen vriend om naar toe te gaan? Staat u op het punt te zeggen: 'Wat moet ik nu doen?' Wel, onze tekst vertelt u wat u te allen tijde moet doen. Hoe uw toestand ook is, of u ziek, arm, naakt of ellendig bent, kom tot de Heere. Hij zegt: 'Ik ben een Toevlucht voor u.'

U zegt echter: 'Heere, ik heb keer op keer tegen U gezondigd.' 'Ik weet het', zegt Christus. 'Maar als u komt, vermoeid van de zonde, en verlangend naar de rust van het Evangelie, zult u ondervinden dat ik een Toevlucht voor u ben.'

Maar u zegt dat u zo vaak gekomen bent, dat u zich schaamt weer te komen. Dat mag misschien een goede reden zijn om bij uw medemensen weg te blijven. U hebt vaak op hun deur geklopt en ze zeggen: 'U bent onlangs ook al bij mij geweest.' 'Wel,' zegt u, 'mag ik niet elke dag komen?' Nee, u vindt geen hulp bij mensen. Maar Christus klaagt nooit dat u te vaak tot Hem komt. Hij verheugt Zich het meest over hen die het vaakst aan Zijn deur kloppen en op Hem zien voor de hulp die Hij heeft beloofd.

En u die arm van geest bent, die geen hulp in uzelf kunt vinden of in uw medemens, ga naar Christus, en Hij zal klaarstaan om u te helpen. 'God is een Toevlucht voor u.' O, denk aan dit woord, wanneer zorgen bij u opkomen. Herhaal deze woorden keer op keer, zodat de duivel beschaamd raakt. Vertel hem toch, ondanks dat alles zwart lijkt: 'God is voor mij een Toevlucht.' Moet u de duivel geloven of God? Houd dan deze woorden altijd in gedachten. U zult allemaal nu en dan in een toestand zijn dat u niet weet waarheen te gaan of wat te doen. Dan komen deze woorden lieflijk in uw hart: 'God is een Toevlucht voor mij.' Het is Hem een vreugde de hulpeloze te helpen, te luisteren naar de arme, verwonde ziel en de schuldige zondaar te redden. Terwijl Hij dit doet, vervult Hij zijn rol als Verlosser en bereidt Hij Zichzelf heerlijkheid.

Ik zou kunnen toevoegen, dat niemand het mededogen in Jezus' hart doorgrondt, dan Jezus alleen. Als u naar Hem toegaat, koester dan geen onvriendelijke gedachten over Hem. Want Hij nodigt alle zondaren tot Hem te komen, alle arme en ellendige zondaren. En Hij Die ons nodigt te komen, wil ons zegenen.

Houd de laatste woorden van onze tekst altijd in gedachten. Zij zullen u van pas komen, in leven en sterven, in ziekte en gezondheid. In welke omstandigheden u ook bent, u zult behoefte kunnen hebben aan zulke woorden: 'God is ons een Toevlucht.'

Let erop, dat u naar Hem toe gaat, zoals David dat deed. Pleit op Zijn Woord. Dit is iets van de christenplicht dat vaak wordt verwaarloosd. David geeft te kennen: 'Bewaar mijn ziel, en red mij' (Ps. 25:20). En wat zegt David daarna? Wel, hij zegt: 'Want ik betrouw op U' (Ps. 25:20). Hij pleitte op Gods Woord en dat mag u ook doen.

De beloften in de Bijbel zijn er voor allen die zien dat zij ze nodig hebben. De Heere zegt u dat u nooit beschaamd zult worden als u op Hem vertrouwt.



Maar misschien denkt u: Als ik op de Heere vertrouw, zal ik teleurgesteld worden. Stel dat dit zo is, dan nog zult u niets verliezen door op Hem te vertrouwen. Zelfs niet al zou uw vertrouwen beschaamd worden. Maar bedenk dat de Heere Zijn beloften altijd zal houden: 'Want Die het beloofd heeft, is getrouw' (Hebr. 10:23). Ondanks dat u dikwijls kunt twijfelen aan Zijn handelen, toch heeft Hij nooit gefaald en Hij zal ook nooit falen. 'Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk! Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht', in alle nood.

## 5. Samenvatting

Ik ken geen kostbaarder vers in de Schrift dan onze tekst: 'Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk!' Hoewel u wellicht nu niet weet of u bij Gods kinderen hoort, blijf desondanks op Hem vertrouwen. U bent een van het volk. Blijf daaraan vasthouden, totdat Hij u een beter houvast geeft. Wanneer u overstelpt wordt door zorgen en verdriet, door welke oorzaak ook, dan weet de Heere dat het alleen maar zwaarder wordt als u het voor uzelf houdt. Doe daarom wat de Heere tegen u zegt: 'Stort uw hart uit voor Mijn aangezicht.' Vertel Mij al uw verdriet, maak Mij uw Raadgever en Vriend. Dan zult u ontdekken wat voor Raadgever Ik ben. En ik zal eraan denken u te troosten wanneer u in de allergrootste nood bent.

In gezondheid en ziekte, in leven en dood blijft dit van toepassing op Jezus: 'Hij is ons een Toevlucht.' Wat kunt u meer wensen? Ga dan tot Hem en twijfel niet meer. Werp uw twijfel en angst van u. Vertrouw op Hem. Als u niet met volle zekerheid kunt gaan, doe het dan met weinig zekerheid en met weinig geloof en verwacht méér. Bedenk dat het de Heere een vreugde is te vermeerderen wat Hij heeft gegeven en u op te bouwen in geloof en heiligheid.

Ik zou graag nog meer willen zeggen, maar mijn kracht begint op te raken. Ik ben blij en dankbaar dat de Heere mij tot hiertoe geholpen heeft. Gezegend zij Zijn Naam. Wanneer ik begin te wankelen en

mijn zwakheid voel, schaam ik mij dat ik ooit enige twijfel over Hem heb kunnen koesteren. Mogen deze woorden op mijn hart gedrukt worden: 'God is mij een Toevlucht.' En moge Hij het op uw harten binden.

En nu besluit ik mijn onderwerp. Ik kwam bevende naar u toe, maar de Heere heeft mij er doorheen gedragen. Gezegend zij Zijn Naam. Ik zie op Hem om mij naar Huis te dragen, want ik heb geen voeten om mee te gaan. Maar de Heere kan mij kracht geven, totdat ik mijn werk gedaan heb. Dan zal Hij een einde maken aan mijn arbeid. Zijn Naam zij gedankt dat Hij me geroepen heeft om te gaan prediken. Het is een eer voor een mens de roem en redding van God te verkondigen.

## 6. Afscheid

Ik moet nu iets zeggen ten afscheid.

Heere, ik smee U, Uw zegen voortdurend op deze gemeente uit te storten. Mogen Uw macht en heerlijkheid onder hen openbaar worden. Open de ogen van hen die geestelijk blind, doof en dood zijn. Troost de rouwenden. Versterk de zwakken, zodat zij hun weg kunnen vervolgen. Bouw Uw kerk op in het allerheiligste geloof. Moge dit huis vervuld zijn met Uw aanwezigheid. Zegen elke toehoorder die hier van tijd tot tijd komt. Moge de Heere Zich erin verheugen hen te zegenen. Mogen zij uitblinken in Zijn gezegende dienst. Moge dit voor altijd een huis van God zijn, bewaard voor fouten, bewaard in eenheid. Dat zij hun weg mogen gaan, uitziend en verlangend naar de komst van hun dierbare Heere. Zegen alle predikanten die hier af en toe of voor vast werken. Vul hun mond met Uw waarheid. Verwarm hun harten met Uw liefde. Houd hen altijd staande in het geloof, ijverig om de eer van de dierbare Verlosser te verhogen en de redding van zondaren te bevorderen.

En moge de Heere de bestuurders zegenen en hun dagen verlengen. Wij zegenen U dat zij getrouw en oprecht geweest zijn in hun opdracht. Geef hun, Heere, de troost van Uw Heilige Geest. Stel hen in staat nog enige tijd voort te gaan en zegen hun werk. En mogen

zij zien dat de mensen hen eren voor wat zij hebben gedaan. Moge er nooit gebrek zijn aan getrouwe mannen die hen opvolgen en aan trouwe dienaren die onder hen werken. En als een van de bestuurders onlangs is weggegaan, moge de Heere hen leiden in de keuze voor een ander. Wees goedgunstig voor hun echtgenoten. Geef in hun ziel een indruk van Uw kostbare liefde. Versterk hen, verlevendig hen en bouw hen op. Moge de Heere Zich in hen verheugen en hun ziel van tijd tot tijd verkwikken. Daardoor zal het zaad van genade dat in hun hart gezaaid is, vrucht voortbrengen ten eeuwigen leven.

De Heere gedenke aan alle kinderen ten goede, zodat ze een zegen van de Heere ontvangen en gerechtigheid van de God van hun zaligheid.

En nu Heere, moet ik afscheid nemen van deze kerk die ik zo lang heb bezocht. O, laat hen volharden in de vreze des Heeren. Zegen hen overvloedig met alle geestelijke zegeningen. Mogen zij zich voor altijd verheugen in de Heere en moge de Heere Zich verheugen over hen, om hen te genezen.

Ik weet niet of ik ooit terug zal komen. Het is ook niet nodig dat ik het weet. Maar dit weet ik, als de Heere mijn leven verlengt en mij enige kracht geeft, zal ik de preekstoel weer opkruipen. Gedenk in de tussentijd aan een arm, kruipend schepsel wanneer u op uw knieën bent. Zend een korte smeekbede op tot de Heere of Hij mij zou willen zegenen, mij vergeving schenken, heiligen en voorbereiden op Zijn Koninkrijk en glorie.

Amen, ja amen.

Moge de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw zinnen bewaren in de kennis en liefde van God en in de gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere (naar Fil. 4:7). En moge de zegen van God de Almachtige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, onder u zijn en altijd bij u blijven.

Amen.

