

# Christus alles en in allen

Thomas Watson

uitgave van:

**De Tabernakel**  
preken met verwachting

## Eerder uitgegeven preken van jaargang 23

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Komt, maakt God met mij groot | Charles Haddon Spurgeon  |
| 2. Een kostbare uitnodiging      | Joseph Addison Alexander |
| 3. Het goede verlangen           | William Bridge           |
| 4. De belijdenis van Thomas      | Thomas M'Crie            |
| 5. De namen van Christus         | Octavius Winslow         |
| 6. Verlangen in geloof           | Thomas Manton            |
| 7. Kom, wees welkom!             | Charles Haddon Spurgeon  |
| 8. Als duiven op de vlucht       | Alexander Somerville     |
| 9. Zelfonderzoek                 | Stephen Charnock         |

Jaargang 23 – nummer 10 – oktober 2021

### Toelichting foto omslag:

Er is zoveel te vinden in onze Heere Jezus Christus, dat onze woorden en beelden ervoor te kort schieten. In deze preek maakt Thomas Watson een bloemlezing van de rijkdom die wij in Hem ontvangen. Om ons aan te moedigen te verlangen naar Hem, onze troost, ja, ons alles te zoeken én vinden in Hem. Niet alleen vrede voor ons, maar ook vrede in ons. In alles en in allen de hoogste maat, in alles de diepste bron. In alles genoeg, opdat ieder die in Hem gelooft vrede en leven bij God zal hebben in eeuwigheid.

### Bronvermelding

Oorspronkelijke titel: Christ All in All

Bron: [www.gracegems.org](http://www.gracegems.org)

De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel. De pdf en de originele Engelse tekst zijn te vinden op de website: [www.tabernakel.nl](http://www.tabernakel.nl)

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren

## Christus alles en in allen

*Maar Christus is alles en in allen.*

*Kolossenzen 3:11*

De waarde van elke wetenschap wordt ontleend aan het onderwerp. Hoe indrukwekkender het onderwerp, hoe uitzonderlijker de kennis. Aangezien Christus het meest verheven en heerlijke onderwerp is, moet de kennis die ons tot Christus leidt het meest voortreffelijk zijn. Ze wordt daarom genoemd 'de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere' (Fil. 3:8). Deze kennis is zo heerlijk dat de apostel Paulus zich niet heeft voorgenomen 'iets te weten onder u, dan Jezus Christus' (1 Kor. 2:2). En wat zou Paulus inderdaad nog meer moeten kennen? Want 'Christus is alles en in allen' (Kol. 3:11). Deze tekst bevat een ontkenning en een stelling. Paulus vertelt de Kolossenzen eerst wat hun niet zal baten: de besnijdenis niet, en het onbesneden-zijn niet. Dan vervolgt hij met de stelling: 'Christus is alles en in allen'.

### Besnijdenis en onbesneden-zijn hebben geen nut

Als eerste de ontkenning. Paulus vertelt de Kolossenzen wat voor hen geen nut heeft, namelijk 'noch besnijdenis (...) noch voorhuid' (Gal. 5:6). De besnijdenis was een groot voorrecht; het was een teken en kenmerk om Gods kinderen te onderscheiden van buitenstaanders en vreemdelingen. De besnijdenis was een afscheiding tussen een ommuurde tuin en openbare grond. De besnedenen waren onder Gods hoede, onder Zijn vleugels, als Zijn oogappel en huisgenoten. In plaats van hen gebrek te laten lijden, zou God eerder van de hemel een graanschuur maken en manna op hen laten regenen, of van een rotssteen een bron van levend water maken. Hoe heerlijk was de besnijdenis (Rom. 9:4-5)! Wat een rijke juwelen bevatte de kroon van Israël! Maar de besnijdenis droeg niets bij aan de zaligheid, omdat noch besnijdenis, noch voorhuid enige kracht heeft.

Daaraan kunnen we zien dat uiterlijke kenmerken niemand bij God aanbevelen. Het maakt geen verschil in Gods ogen als we wijs, rijk

of van adel zijn (1 Kor. 1:26). God kijkt niet zoals mensen. Wij worden in beslag genomen door schoonheid en talenten, maar deze dingen hebben geen nut bij God. Hij legt daarop Zijn linkerhand, zoals Jacob zijn linkerhand op Manasse legde (Gen. 48:14). Zo gaat God vaak voorbij aan degenen die op de pracht en praal van deze wereld gesteld zijn. Hij beschouwt hen van weinig waarde, 'opdat geen vlees zou roemen voor Hem' (1 Kor. 1:29). Als God Zijn genade alleen zou schenken aan mensen met wijsheid en talenten, zouden sommigen gemakkelijk kunnen zeggen dat hun wijsheid, welsprekendheid of afkomst hen heeft gered. Daarom zijn niet vele wijzen en niet vele edelen geroepen (1 Kor. 1:26), want God accepteert geen hoogmoedige en trotse mensen.

Steun dus niet op uiterlijke voorrechten of uitnemendheid. Dat zijn geen onderstammen waar de hoop op de zaligheid kan worden geënt. Zo zijn veel van Christus' volksgenoten naar de hel gegaan. Paulus wordt een 'dienstknecht van Jezus Christus' (Rom. 1:1) genoemd en Jakobus 'de broeder des Heeren' (Gal. 1:19). Het is beter om een dienstknecht van de Heere te zijn dan de broeder van de Heere. De maagd Maria is behouden, niet omdat zij de moeder van Christus was, maar omdat ze een dochter was in geloof. Niet afkomst, maar genade is van belang. God verheugt Zich over een hart waar Christus in woont. Dat brengt ons bij het volgende punt.

### **Christus is alles en in allen**

De apostel vervolgt de tekst met een stelling: 'maar Christus is alles en in allen'. We zien eerst het onderwerp, 'Christus', en vervolgens het tweede deel van de zin: 'alles in allen'. Allereerst het onderwerp, Christus. Zijn naam is een zoete geur, als een olie die uitgestort wordt (Hoogl. 1:3). Job wenste: 'Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend! Dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouwen werden!' (Job 19:23-24). Zo is het ook mijn wens dat deze Naam, deze zoete Naam van Christus, voor eeuwig in onze harten wordt gegraveerd met de pen van de Heilige Geest. Chrysostomus zei dat de naam van Christus duizend schatten van vreugde bevat.

Het tweede deel van de zin, 'alles en in allen', geeft aan dat Christus volkomen is en geheel beminnelijk. Hij is alles wat je je voor kunt stellen, alles wat je je kunt wensen. Wie Christus heeft, kan niet meer krijgen, want 'Christus is alles'.

### **Hij is alles**

Uit deze tekst volgt dus de stelling dat Jezus Christus de kern is van alle goede dingen: 'Hij is alles.' Soms wordt er gezegd dat het geloof alles is. In Galaten staat dat geen ding nut heeft, behalve het geloof (Gal. 5:6). Het geloof is alles, omdat het een instrument is om Christus aan te grijpen. Daardoor worden we zalig, zoals een mens die dreigt te verdrinken zich vastgrijpt aan een tak die hem wordt toege-stoken.

Soms wordt er gezegd dat de nieuwe mens alles is. Niets heeft enige kracht, behalve het nieuwe schepsel (Gal. 6:15). De nieuwe mens is alles, omdat die geschikt is voor de hemelse heerlijkheid. Immers, zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien (Hebr. 12:14). Het is een uitspraak van Chrysostomus dat Christus in de dag van het oordeel dezelfde vraag zal stellen als Christus deed: 'Van wie is dit beeld en het opschrift?' (Matth. 22:20). Zo zal God vragen: Welk beeld is dit? Als u Hem dan niet Zijn beeld van heiligheid kan tonen, zal Hij u afwijzen. De nieuwe mens is dus alles.

In deze tekst is Christus alles. Maar in welke zin is Christus alles? Hij is alles vanwege Zijn verhevenheid. Alle goede dingen worden bij uitstek in Hem gevonden, zoals de zon in feite het licht van alle sterren omvat. Christus is ook alles als we letten op wat we van Hem ontvangen, want alle goede dingen worden aan ons overgedragen en meegedeeld door Christus. Dure goederen zoals sieraden en specerijen komen van overzee; zo komen alle hemelse zegeningen aan-gezeild over de rode zee van Christus bloed: 'Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen' (Rom. 11:36). Christus is de geestelijke pijp waardoor de gouden olie van genade in de ziel vloeit. Christus moet ook alles zijn, 'want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk' (Kol. 2:9). Hij is één met de Vader, want 'al wat

de Vader heeft, is Mijne' (Joh. 16:15). Zo is er in Christus genoeg om al onze vrees te verdrijven, al onze lasten weg te nemen en te voorzien in al onze behoeften. Bij de oneindige God kan geen sprake zijn van gebrek.

### **Volheid van Christus**

Deze tekst toont ons de heerlijke volheid van Jezus Christus: 'Hij is alles en in allen.' Hij is een Verzameling, een Voorraadkamer en onuitputtelijke Bron van alle geestelijke rijkdom. U kunt als een bij van bloem naar bloem gaan en overal een beetje honing halen. U zult echter nooit genoeg hebben totdat u tot Christus komt, want Hij is 'alles en in allen'. Christus is alles en wel in zes opzichten.

1. Christus is alles met betrekking tot de gerechtigheid. 'Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is (...) rechtvaardigheid' (1 Kor. 1:30). Het kleed van onze onschuld en gerechtigheid is doormidden gescheurd zoals het voorhangsel in de tempel. 'Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed' (Jes. 64:6). Zoals onder lompen het naakte lichaam zichtbaar is, zo is ook onder de vodden van onze gerechtigheid een dood lichaam zichtbaar. We kunnen onze goede daden opsommen, maar zij kunnen ons niet rechtvaardigen, want Christus is alles met betrekking tot de gerechtigheid. 'Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft' (Rom. 10:4). Dat betekent dat we door Christus net zo rechtvaardig zijn alsof we zelf in eigen persoon de wet hadden vervuld. Jakob kreeg de zegen in de kleding van zijn oudere broer; zo krijgen wij de zegen in het kleed van Christus, onze oudste Broeder. Christus' gerechtigheid is een kleed, geweven zonder naad, 'opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem' (2 Kor. 5:21).

2. Christus is alles met betrekking tot de heiligmaking. 'Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is (...) heiligmaking' (1 Kor. 1:30). De heiligmaking is de geestelijke versiering van de ziel, als sieraden van heiligheid waarmee God ons bekleedt. De engelen verheugen zich erover, omdat we als de dochter van de Koning 'geheel verheerlijkt inwendig' (Ps. 45:14) zijn. Zo wordt de

ziel afgestemd en voorbereid op de hemel, want ijzer wordt veranderd in goud. Heiligmaking zorgt ervoor dat het hart dat Satans beeld vertoonde, een brief van Christus wordt.

De maagden vervulden in het boek Esther de 'dagen van haar versieringen' (Est. 2:12). Zij werden eerst behandeld met olie en specerijen, en daarna werden zij voor de koning gesteld. Wij moeten ook de zalving van God ontvangen (1 Joh. 2:27) en met de zoete geur van de genadegaven van de Geest vervuld worden. Daarna zullen we staan voor de Koning van de hemel. We moeten eerst de dagen van onze reiniging vervullen voordat de dagen van onze verheerlijking aanbreken. Wat een gezegend werk is dit! Een ziel die versierd is met genade, is als het uitspannel bezaaid met schitterende sterren. Wat een herschepping is dat! Met een zinspeling op het Hooglied mag ik wel zeggen: 'Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn van de zonde, gehuld in de heerlijke geur van alle genadegaven van de Geest?' (zie Hoogl. 3:6).

Heiligheid is het teken en zegel van God in de ziel. Maar waar komt dat vandaan? Christus is alles, Hij 'is ons geworden (...) heiligmaking' (1 Kor. 1:30). Hij zendt de Geest in onze harten als het vuur van de goudsmid om ons vuil te verbranden en onze genade te laten schitteren als goud uit de oven. Christus verrijst in de ziel en 'er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen' (Mal. 4:2). Hij geneest het verstand en zegt: 'Er zij licht!' Hij geneest het stenen hart door het zacht te maken met Zijn bloed. Hij geneest de wil door de rebellie weg te zenden. Daarom is Hij alles met betrekking tot de heiligmaking.

3. Christus is alles met betrekking tot Goddelijke aanneming (Ef. 1:6). 'Hij heeft ons zijn gunstelingen gemaakt', zo stelden de kerkvaders Chrysostomus en Theophylactus. Door Christus is God ons genadig en accepteert Hij al onze daden als goede daden. Een slecht mens is buiten Christus, dus buiten Zijn gunst. Daarom is zijn ploegen zonde (Spr. 21:4) en zijn gebed zonde (Spr. 15:8). God zal niet tot hem naderen, want zijn adem is bedorven. God zal naar zijn zonden luisteren, maar niet naar zijn gebeden. Echter, in Christus neemt

God ons aan (Pred. 9:7). Zoals Jozef zijn broers aan de farao voorstelde, waardoor hij hen gunstig werd gezind (Gen. 47:2), zo draagt de Heere Jezus de namen van de heiligen op Zijn borst en stelt Hij ze voor aan de Vader, waardoor zij een goede naam en eer ontvangen. Door Christus zal God met ons handelen en onderhandelen en spreekt Hij met ons zoals we lezen in Jesaja 64:4. Als u door rood glas kijkt, is alles rood gekleurd. Door het bloed van Christus zijn wij bloedrood gekleurd, roodachtig en aantrekkelijk in Gods ogen.

4. Christus is alles met betrekking tot Gods hulp, want de kracht van een christen ligt in Christus (Fil. 4:13). Hoe kan een christen in staat zijn om zijn werk te doen en verleiding te weerstaan, dan alleen door Christus' kracht? Hoe kan een sprankje genade standhouden te midden van een zee van verval en een storm van vervolging? Enkel doordat Christus dit sprankje in de holte van Zijn hand houdt. Hoe komt het dat de brullende leeuw de heiligen niet heeft verslonden? Slechts omdat de Leeuw uit de stam van Juda hem overwonnen heeft. Christus geeft ons niet alleen een kroon, maar ook een schild. Hij geeft ons niet alleen een lauwerkrans als we overwinnen, maar ook de kracht waardoor wij overwinnen. 'En zij hebben hem overwonnen', dat wil zeggen de aanklager van onze broeders, 'door het bloed van het Lam' (Openb. 12:11). Christus neemt de zaak waar, en genade is zo groot dat die niet ongedaan gemaakt kan worden. Het schild van Petrus was kapot, maar Christus' schild is niet gebroken. 'Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude' (Luk. 22:32), zodat het niet ten onder gaat. De kroon van alle heiligen moet op het hoofd van Christus gezet worden (Rom. 8:37). Schrijf de naam van Michael boven al uw overwinningen.<sup>1</sup>

5. Christus is alles met betrekking tot vrede. Als ons geweten ons pijnigt en brandt als een hellevuur vanwege de toorn van God, dan is Christus alles. Hij schenkt de troost van Zijn bloed in deze wonden, zodat de storm gaat liggen. Christus maakt niet alleen vrede aan

---

<sup>1</sup> Kennelijk meent Watson dat de aartsengel Michael vereenzelvigd dient te worden met Christus.  
(Noot vert.)

het hemelhof, maar ook in het binnenste van het geweten. Hij maakt niet alleen vrede boven ons, maar ook in ons (Joh. 16). De kerkvader Cyprianus zegt: 'Al de gouden stromen van vrede komen uit deze Fontein', of zoals in Joh. 14:27: 'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.' Jezus heeft niet alleen de vrede voor ons gekocht, maar Hij spreekt van vrede tot ons. Hij wordt de 'Vredevorst' genoemd (Jes. 9:5). Daarom is Christus alles met betrekking tot vrede: Hij maakt vrede voor ons en in ons. Uit de rots Christus vloeien deze honing en olie.

6. Christus is alles met betrekking tot onze beloning. Hij kroont ons uiteindelijk na al ons werk en lijden. Hij stierf om ons te doen leven. Hij lag in de wijnpersbak, zodat Hij ons in de wijnkelder kon brengen. Hij is ons voorgegaan om bezit te nemen van de hemel in de naam van alle gelovigen. 'Waar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus' (Hebr. 6:20). Christus is gegaan om een plaats te bereiden voor de heiligen (Joh. 14:2). Hij maakt de hemel voor hen gereed en Hij maakt hen gereed voor de hemel. Daarom is Christus alles met betrekking tot onze beloning. 'En zie, Ik kom haastig; en Mijn loon is met Mij' (Openb. 22:12).

### **De afstand tussen Christus en het schepsel**

Als Christus alles is, toont dit ook het onmetelijke verschil tussen Christus en het schepsel. Er is evenveel verschil als tussen 'iets' en 'niets': Christus is alles en in allen en het schepsel is helemaal niets. 'Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is?' (Spr. 23:5). De mens is onbeduidend; hoewel hij fysiek bestaat, stelt hij theologisch gezien niets voor. Hij is slechts een versierde schaduw, een aangename voorstelling. Toen Salomo al het goede op aarde had gescheiden van alle onzuiverheden, zoals het fijnste meel wordt gezeefd, hield hij het volgende over: 'het was al ijdelheid' (Pred. 2:11). We lezen dat de aarde voor de schepping leeg was (Gen. 1:2), zo zijn ook alle aardse genoegens leeg. Zij zijn leeg van alles wat wij ervan verwachten, ze geven geen tevredenheid en worden daarom vergeleken met de wind (Hos. 12:2). Een man kan zijn hart niet meer vullen met de wereld dan hij zijn longen kan vullen met lucht. Het geschapene is waardeloos in drie verschillende betekenissen:

Het geschapene is waardeloos voor iemand met geestelijke nood. Als zijn ziel gewond is, zullen uiterlijke dingen hem evenmin rust geven als een kroon hoofdpijn zal genezen.

Het geschapene is waardeloos voor iemand die zijn oog op de hemel heeft geslagen. Toen Paulus een licht zag schijnen uit de hemel 'boven de glans der zon' (Hand. 26:13), zag hij geen mens (Hand. 9:8), hoewel hij zijn ogen open had. Wie heerlijkheid van de hemel ziet, is blind voor de wereld. Hij ziet er niets dat hem kan verleiden of laten verlangen hier te blijven.

Het geschapene is waardeloos voor de stervende. Een mens in het uur van de dood is ernstig en oprecht en oordeelt bijzonder juist. Op dat moment is de wereld als niets, en verduistert deze; het lijden is echt en de vreugde verbeelding.

Wat is er dan een groot verschil tussen Christus en het schepsel! Christus is alles en in allen en het schepsel is helemaal niets. Hoeveel mensen ruïneren hun ziel nog altijd voor dat niets?

### **Ga naar Christus**

Dit verschil tussen Christus en de mens toont waar de ziel die gebrek aan alles heeft, naartoe moet gaan. Ga naar Christus, Hij is alles in allen. Wilt u genade ontvangen? Ga naar Christus 'in Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn' (Kol. 2:3). Christus is de grote Schatbewaarder, ga dan naar Christus. Zeg: 'Heere, ik heb gebrek aan genade, maar U bent mijn levende Bron, vul mijn vat met Uw levende water. Heere, ik ben blind, maar U hebt zalf om mijn ogen te zalven. Ik ben vervuild, maar U hebt water om mij te reinigen. Mijn hart is hard, maar U hebt bloed om mij te verzachten. Ik ben zonder genade, vervul mij met Uw genade.'

In al onze geestelijke nood moeten we tot Christus vluchten, zoals Jakobs zonen naar hun broer Jozef gingen. Jozef opende alle korenschuren (Gen. 41:56), en gaf zijn broers koren mee en proviand voor onderweg (Gen. 42:25). Zo stelde God Christus aan als onze Jozef, 'in

Wie alle schatten (...) verborgen zijn' (Kol. 2:3). Daarom, zondaars, ga naar Christus, Hij is alles en in allen. En om u aan te moedigen om tot Hem te gaan, denk eraan dat in Hem niet alleen een volheid is, maar ook vrijheid. 'O al gij dorstigen! komt tot de wateren!' (Jes. 55:1). Christus is niet alleen zo vol als een honingraat, maar Hij vloeit over van honing zoals een honingraat.

### **Een rijke christen**

Als Christus alles is, lees dan hier hoe groot de rijkdom van een christen is die Christus bezit. Hij heeft alles om hem helemaal gelukkig te maken. De filosoof Plutarchus schrijft dat toen de vrouw van een zeker politicus werd gevraagd waar haar juwelen waren, haar antwoord luidde: 'Mijn man en zijn successen, dat zijn mijn juwelen!' Wanneer een christen wordt gevraagd waar zijn rijkdom is, zal hij zeggen: 'Christus is mijn rijkdom.' Een oprechte gelovige kan niet arm zijn, maar als u in zijn huis kijkt, ziet u wellicht amper een bed om op te liggen. 'Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats' (1 Kor. 4:11). Vele kinderen van God zullen in hun testament hetzelfde zeggen als Petrus: 'Zilver en goud heb ik niet' (Hand. 3:6). Toch zullen ze met de apostel Paulus juichen 'als niets hebbende, en nochtans alles bezittende' (2 Kor. 6:10). De christen heeft Christus Die alles is. Wanneer een gelovige niets zijn bezit kan noemen, kan hij toch zeggen dat alles van hem is. De tabernakel was bedekt met dassenvellen (Exod. 25:5), hoewel het meeste van de tabernakel van goud was. Zo kan een gelovige een arme bedekking hebben, gescheurde kleding, maar hij is ingelegd met goud. Christus heeft gestalte gekregen in zijn hart, daarom is hij 'geheel verheerlijkt inwendig (Ps. 45:14).

### **Geen gebrek**

Hoe kan een christen vol zijn van Christus! Christus is alles. Hoewel hij gebrek kan lijden aan andere dingen, is Christus niet genoeg? Als een mens het zonlicht heeft, klaagt hij niet over het gebrek aan kaarslicht. Heeft een christen niet genoeg aan 'de onnaspeurlijke rijkdom van Christus' (Ef. 3:8)? Ik las over een godvrezende blinde

man. Zijn vriend vroeg hem of hij niet gekweld werd door zijn blindheid. Hij gaf toe dat hij er last van had. 'Waarom', zei zijn vriend, 'word je gekweld omdat je wilt hebben wat de vliegen hebben, terwijl jij hebt wat engelen bezitten?' Daarom zeg ik tegen een christen: waarom wordt u gekweld omdat u iets wilt hebben wat verdoemden hebben, terwijl u hetzelfde bezit als de verheerlijkte gelovigen? U hebt Christus met al Zijn voorrechten en verdiensten! Veronderstel dat een vader zijn zoon geen meubels geeft voor zijn huis, maar hem wel al zijn land geeft, heeft hij dan reden om te klagen? Als God u een paar meubels onthoudt in deze wereld, maar Hij laat u Zijn land na en geeft u de akker waar de parel van grote waarde is verborgen, hebt u dan reden om te klagen? Een christen die bepaalde levensbehoeften mist terwijl hij Christus heeft, heeft wat hij nodig heeft: 'En gij zijt in Hem volmaakt' (Kol. 2:10). Wat! Bent u volmaakt in Christus en niet tevreden met Christus? Luther zei dat de zee van Gods genade al onze tijdelijke zorgen moet verzwelgen. De zee van Gods liefde waarmee Hij Zijn Zoon gaf, zou ongetwijfeld al onze verzuchtingen en klachten moeten smoren. Laat de christen zijn harp en viool nemen en God aanbidden!

### **Buiten Christus is enkel gebrek**

Als Christus alles is, hoe betreurenswaardig is dan de toestand van een mens zonder Christus! Hij is arm, hij is niets waard, 'gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm' (Openb. 3:17). Het droevig lot van een mens buiten Christus komt naar voren in de volgende zeven punten.

Hij is niet gerechtvaardigd. Wat is het een heerlijke zaak als de straf van een arme zondaar wordt kwijtgescholden en hij wordt vrijgesproken! Dit voorrecht vloeit echter voort uit Christus. Verleende gratie wordt altijd verzegeld met Zijn bloed: 'door Deze wordt een ieder die gelooft, gerechtvaardigd' (Hand. 13:39). Daarom is een ieder, die buiten Christus is, niet gerechtvaardigd. De schuld van de zonde kleeft hem aan. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gerechtigheid, en hij moet zichzelf verdedigen tegen de vloek van de zonde.

Wie Christus mist, mist de schoonheid van heiligheid. Jezus Christus is een levende Bron van genade, 'vol van genade en waarheid' (Joh. 1:14). Een mens zonder Christus is een mens zonder genade, hij heeft geen greintje heiligheid. Een stek moet eerst in de stam worden ingeënt voordat het sap en kracht krijgt van de wortel. Wij moeten eerst in Christus worden ingeënt voordat wij uit Zijn volheid genade voor genade ontvangen (Joh. 1:16). Een mens buiten Christus is rood van schuld en zwart van vuil. Hij is niet heilig gemaakt. Als hij in deze toestand sterft, zal hij God niet kunnen zien (Hebr. 12:14).

Wie Christus niet heeft, is niet van adellijke afkomst. We zijn door Christus verwant aan God en van hemels koninklijk bloed. Door Christus schaamt God Zich niet voor ons, om onze God genoemd te worden (zie Hebr. 11:16). Maar buiten Christus zijn we verachtelijk, er stroomt verradersbloed door onze aders. Een mens buiten Christus is van onedele afkomst; wie ook zijn natuurlijke vader is, de duivel is zijn geestelijke vader (Joh. 8:44).

Wie Christus mist, mist de vrijheid. 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn' (Joh. 8:36). Een mens buiten Christus is een slaaf, hoe vrijelijk hij ook zondigt.

Wie Christus niet heeft, is niet geschikt voor dienstwerk. Hij is zoals Simson toen zijn haar was afgeknipt: 'zijn kracht was van hem geweken' (Richt. 16:19). Hij mist het levensbeginsel en kan niet met God wandelen. Hij is als een dood lichaamsdeel zonder kracht of beweging, 'want zonder Mij kunt gij niets doen' (Joh. 15:5). De stembanden maken geen geluid, behalve wanneer er lucht langs stroomt. Tenzij Christus door Zijn Geest in de ziel blaast, kan ze geen enkele muziek voortbrengen en heeft ze geen enkele kracht om heilig te leven.

Wie Christus niet heeft, heeft geen troost. Christus wordt namelijk de ' vertroosting Israëls. (Luk. 2:25) genoemd. Een ziel zonder Christus is een troosteloze ziel. Hoe kan hij troost vinden als hij sterft?

Hij heeft schulden, en geen Borg. Hij heeft wonden, maar geen dokter. Hij ziet het vuur van de naderende toorn van God, maar heeft niets dat hem daartegen beschermt. Hij is zoals een schip in een storm. Ziekte veroorzaakt een storm in zijn lichaam en de zonde een storm in zijn geweten, en er is nergens een haven waar hij kan binnenlopen. O, de verschrikking en angst van zulke mensen in hun stervensuur! 'Hun aangezichten zullen vlammeende aangezichten zijn' (Jes. 13:8), een toepasselijke uitdrukking. Dat betekent dat zulk een angst en verschrikking zondaars zal aangrijpen, dat hun gezichten doodsbleek worden. Wat is de troost van de wereld voor een stervende zondaar? Hij kijkt naar zijn vrienden, maar zij kunnen hem niet vertroosten. Breng hem zijn zakken met zilver en goud, maar die zijn als rook voor zere ogen, hoewel het hem spijt er afstand van te nemen. Breng hem muziek, maar welke troost bieden de harp en viool voor een vervloekt mens? Wie gestoken wordt door een giftige vogelspin, wordt doodziek. Men geloofde dat dit kon worden genezen met muziek.<sup>2</sup> Zij die echter sterven buiten Christus, de vertroosting Israëls, verkeren in zulke helse pijn en zielenstrijd dat geen muziek in staat is hen te genezen.

Wie Christus niet heeft, heeft geen zaligheid. 'Hij is de Behouder des lichaams' (Ef. 5:23). Hij redt enkel de leden van Zijn geestelijk lichaam. Dit getuigt sterk tegen de leer van de universele verlossing. Christus sprong in de zee van Zijn Vaders wraak, enkel om Zijn bruid te redden van de verdrinking. 'Hij is de Behouder des lichaams', zodat degenen die buiten het lichaam van Christus zijn, afgesneden zijn van alle hoop op de zaligheid.

### **Vermaning om Christus niet te verwaarlozen**

Als Christus alles is, berispt deze tekst hen die zich bezighouden met andere dingen zonder acht te slaan op Christus. 'Waarom weegt gij geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet

---

<sup>2</sup> Het verhaal ging dat de beet van de tarantula-spin levensgevaarlijk was. De enige remedie, zo ze men, was een dans op een snel ritme, zodat de zieke zwetend en hallucinerend het gif uit zijn lichaam verdreef. Vandaar de 'muziek' die Watson noemt. (Noot vert.)

verzadigen kan?' (Jes. 55:2). Als u de hele wereld hebt, bent u slechts een gouden bedelaar zonder Christus. Een arts stelt schadelijke ziekten vast, maar is onwetend van ziektes van de ziel. Terwijl hij recepten uitschrijft om anderen te genezen, verwaarloost hij het recept van Christus' bloed om zichzelf te genezen. Een advocaat regelt dat anderen geen aanspraak maken op iemands bezit, maar zelf maakt hij geen aanspraak op Christus. Een handelsman is druk met kopen en verkopen, maar hij laat na de parel van grote waarde te kopen. Zo iemand doet als Israël, dat hard werkte om stro te verzamelen. We kunnen hem vergelijken met een magneet, die ijzer aantrekt, maar goud laat liggen. Als iemand slechts aandacht heeft voor de wereld en Christus links laat liggen, is zijn werk als een spinnenweb. 'Ziet, is het niet van de Heere der heerscharen, dat de volken arbeiden ten vure, en de lieden zich tevergeefs vermoeien?' (Hab. 2:13).

### **Christus' grote waarde**

Als Christus alles is, hecht dan veel waarde aan Jezus Christus. 'U dan die gelooft, is Hij dierbaar' (1 Petr. 2:7). Als er een sieraad zou zijn dat de waarde van alle sieraden ter wereld waard was, zou u dat niet op waarde schatten? Zo'n juweel is Christus. Hij is zo dierbaar dat Paulus alle andere dingen schade achtte opdat hij Christus mocht winnen (Fil. 3:8). O, dat ik toch uw waardering voor Jezus Christus zou kunnen opwekken! Waardeer Christus boven al uw bezittingen en boven al uw familieleden. Wie Christus niet boven alles waardeert, verdient Hem helemaal niet. Jezus Christus is een onbetamelijke zegen. Wat God ook vereist als voldoening of beveelt voor verlossing, het is in Christus te vinden. Geef Hem dan ook de hoogste eer! Geen geschrift kan mij behagen, zei kerkvader Bernardus, als ik daar niet de naam van Christus in lees. De naam van Christus is de enige muziek in het oor van een christen, en het bloed van Christus is de enige versterking voor het hart van een christen.

### **Christus' goedheid**

Als Christus alles is, wees dan verzekerd in Christus. Blijf de middelen waarnemen totdat u de parel van grote waarde hebt gevonden. In Christus is een opeenstapeling van goede dingen. O, laat uw



ziel niet rusten totdat Hij is als een bundeltje mirre, dat tussen uw borsten vernacht (Hoogl. 1:13). In andere dingen streven we naar bezit: 'Dit huis is van mij, deze juwelen zijn van mij.' Waarom is deze Christus dan niet de uwe? Er zijn slechts twee woorden die de ziel zullen verzadigen: God en het bezit ervan. 'Wat is Christus voor mij als Hij niet de mijne is?', zegt Augustinus. Wat had de oude wereld eraan dat ze de ark hadden, zo lang ze niet in de ark waren? Opdat ik jullie allen mag overtuigen om tot Christus te komen, laat ik u zien welke rijke zegen Christus is.

Christus is het hoogste goed. Leg op de weegschaal wat u wilt, Christus zal oneindig veel zwaarder wegen. Is het leven goed? Christus is beter. Hij is het leven voor de ziel (Kol. 3:4), 'want Uw goedertierenheid is beter dan het leven' (Ps. 63:4). Hebt u uw familie lief? Christus is beter. Hij is een Vriend 'die meer aankleeft dan een broeder' (Spr. 18:24).

Christus is een toereikend goed. Wie Christus bezit, heeft niets meer nodig. Wie de oceaan bezit, heeft geen waterreservoir nodig. Als iemand een geschrift heeft dat alle geleerdheid van de wetenschap bevat, hoeft hij niet in andere boeken te kijken. Als iemand Christus heeft, hoeft hij dus niet verder te zoeken. Christus geeft genade en eer (Ps. 84:12). Genade om ons te reinigen, eer om ons te kronen. Christus is toereikend, zoals Jakob zei: 'Het is genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog!' (Gen. 45:28). Wie Christus heeft, kan dus zeggen: 'Het is genoeg, Jezus leeft nog.'

Christus is een passend goed. In Hem woont al de volheid (Kol. 1:19). Hij is alles wat een ziel kan begeren. Christus is een schoonheid om u mee te versieren, goud om te verrijken, balsem om te helen, brood om te versterken, wijn om te vertroosten, zaligheid om te kronen. Als we in gevaar zijn, is Christus een schild. Als we wanhopig zijn, is Hij onze Zon. Hij heeft kleding op voorraad om de ziel rijk te bekleden.

Christus is een heiligend goed. Hij maakt elke situatie voor ons geschikt, Hij maakt al onze bronnen van troost nog zoeter en heiligt onze kruisen. Als eerste verandert Hij onze gemakken in

zegeningen: onze gezondheid, huizen, en familie worden gezegend. Christus' liefde is zoals bloemen die met geurig water begoten worden, zij verspreiden daarna een grotere geur. Een zondig mens kan niet dezelfde voldoening vinden in wereldse dingen als een gelovige. De goddeloze kan meer bezitten, maar geniet er minder van. Wie Christus bezit, ziet op zijn aardse goederen en zegt: de Hand van de Zaligmaker heeft mij deze barmhartigheid geschonken. Het is een teken van liefde van Hem, een onderpand van de heerlijkheid.

Als tweede heiligt Christus al onze kruisen. Deze zullen een medicijn zijn voor de ziel, de zonden verwijderen en vervangen door genade. Als God de snaren van Zijn viool uitrekt, is dat om hem te stemmen, zodat de muziek beter wordt. Christus zorgt ervoor dat Zijn volk niets verliest in de brandende oven dan alleen hun waar-deloze onreinheid.

Christus is een zeldzame zegen, er zijn er slechts weinigen die Hem bezitten. Als de beste dingen gewoon worden, worden ze gering geschat. Toen het zilver in Jeruzalem werd als stenen (1 Kon. 10:27), werd er op gelopen. Christus is een edelsteen waar weinigen mee zijn verrijkt. Enerzijds verhoogt dit Zijn waarde voor ons, anderzijds spoort dit ons aan Hem te zoeken. Aan wie God Indië heeft gegeven, heeft Hij Christus niet gegeven; zij hebben het vette van de aarde, maar niet de dauw van de hemel. Onder ons, protestanten, hebben velen gehoord van Christus, maar weinigen bezitten Hem. Lees Lukas 4:25. Velen in deze stad horen over Christus met hun oren, maar weinigen hebben Christus in hun hart. Hoe zouden we ons moeten haasten om bij die weinigen te horen! Elke christen zou rusteloos naar Hem moeten zoeken.

Christus is een voortreffelijk goed. God geeft ons meer liefde als Hij Christus geeft dan als Hij ons macht en rijkdom geeft. God kan ons andere dingen geven en ons verwerpen, maar als Hij een mens Christus schenkt, geeft Hij hem de zegeningen van de troon. Wat hebt u aan krukken als u Christus hebt om op te steunen? Abraham zond de kinderen van zijn bijvrouwen weg met geschenken, maar

hij 'gaf aan Izak al wat hij had' (Gen. 25:5). God kan anderen wegsturen met een beetje goud of zilver, maar als Hij u Christus schenkt, geeft Hij u alles wat Hij ooit heeft gehad, want 'Christus is alles en in allen'.

Christus is zo goed, zonder Hem is niets goed. Zonder Christus is uw gezondheid niet goed, dan is het brandstof voor uw begeerten. Rijkdom is niet goed, het is dan een gouden verleiding. Zonder Christus zijn Gods inzetten niet goed; hoewel ze goed in zichzelf zijn, hebben ze dan geen nut voor ons. Zij zijn zonder nut als borsten zonder melk en flessen zonder wijn. Ze zijn niet alleen een dode letter, maar hebben ook een geur van de dood. Zonder Christus zal de wet ons veroordelen en door gebrek aan Christus gaan talloze mensen onder de wet verloren.

Christus is een voortdurend goed. Andere dingen zijn als een lamp waarvan de olie opraakt als hij schijnt. Zelfs de aarde en hemelen 'zullen als een kleed verouderen' (Ps. 102:27), maar Jezus Christus is een blijvend Goed. Bij Hem is duurzame rijkdom (Spr. 8:18) die duurt tot in eeuwigheid.

Christus is een wijdverbreid gemeenschappelijk goed. Hij is vol, niet als een vat, maar als een Fontein en Hij is bereid Zichzelf aan ons te geven.

Als deze uitnemendheid allemaal in Christus is te vinden, mag dat ons sterk verlangend maken naar Hem!

### **Maar hoe kan ik deel krijgen aan Christus?**

Als eerste: Merk op dat u Christus nodig hebt en weet dat u zonder Hem verloren gaat. Hoe onaangenaam bent u in Gods ogen! Hoe weerzinwekkend in vergelijking met Zijn aard! O zondaar, hoe dichtbij is het moment dat u wordt gearresteerd. De oven van de hel wordt reeds opgestookt en wat zal u dan doen zonder Christus? Alleen de Heere Jezus kan tussenbeide komen om te voorkomen dat het vuur van Gods toorn u verbrandt. Zeg mij dan, hebt u Christus niet nodig?

Als tweede: Dring uzelf op aan Christus: 'Heere, geef me Jezus of ik sterf.' Of zoals Achsa zei tegen haar vader Kaleb: 'Daar gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwells' (Joz. 15:19). Zo zou een arme ziel kunnen zeggen: 'Heere, u hebt mij land gegeven in deze wereld, maar dit dorre land zal mijn dorst niet lessen. Geef me daarom ook een fontein van water. Geef me van de levende Fontein die komt van Christus' bloed. U hebt immers gezegd: "En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet" (Openb. 22:17). Heere, ik dorst naar Jezus Christus, niets behalve Christus zal voldoen voor mij. Ik ben dood en vervloekt zonder Hem, o, geef me dit levende Water!'

Als derde: Wees tevreden met Christus, zoals Hij u wordt aangeboden: als een Vorst en Zaligmaker (Hand. 5:31). Zorg ervoor dat u zich niet mengt in of afdoet aan het werk van Christus. Sommigen willen Christus hebben en hun zonden ook. Is Christus alles en wilt u niet scheiden van iets om dit alles te ontvangen? Christus wil slechts dat u afstand doet van datgene wat u zal verdoemen als u eraan vasthoudt, namelijk: uw zonden. Sommigen smeken uiterlijk om Christus, nemen afscheid van een aantal zonden, maar houden er ook nog enkele vast. Denkt u echt dat u Christus' liefde hebt als u uw zonde in het verborgene aan de hand houdt? Neem toch afscheid van alle zonden voor Hem Die alles is! Neem afscheid van uw begeerten of zelfs van het leven als Christus u daartoe roept.

Laat dit ons aansporen om Christus niet alleen aan te grijpen, maar ons ook in te spannen totdat we weten in Hem geborgen te zijn. 'En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben' (1 Joh. 2:3). Deze reflexieve geloofsdaad is meer dan de directe geloofsdaad. Sommige theologen noemen dit de gevoelige ervaring van het geloof.

### **Zekerheid is mogelijk**

Uit deze wetenschap dat Christus de onze is, of de verzekerdheid van het geloof, vloeien een aantal zaken voort.

Als eerste dat het mogelijk is deze kennis te bezitten. 'Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de Naam van de Zoon van God' (1 Joh. 5:13).

Waarom zou God ons anders vragen onze 'roeping en verkiezing vast te maken' (2 Petr. 1:10)? En waarom zou God ons oproepen onszelf te onderzoeken of we in het geloof zijn' (2 Kor. 13:5) als we niet tot de wetenschap kunnen komen dat Christus de onze is?

Waarom beschrijft de Schrift zo uitvoerig de kenmerken van een mens in Christus als we niet zeker kunnen zijn van ons aandeel aan Hem? (1 Joh. 3:14, 4:13).

Er zijn een aantal plichten in de Schrift die we onmogelijk kunnen vervullen zonder de kennis van Christus. We worden geboden ons te verblijden in de Heere (Fil. 4:4). En ook: 'gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, also verblijdt u' (1 Petr. 4:13). Hoe kunt u zich in lijden verblijden als u niet weet of u in Christus bent?

Waarom heeft Christus beloofd de Trooster te zenden (Joh. 14:16), Wiens werk juist is om het hart ervan te verzekeren dat Christus de onze is, als deze verzekering niet te verkrijgen zou zijn?

Sommige gelovigen hebben de zekerheid van het geloof ontvangen. Het is dus verkrijgbaar. Job wist dat zijn Verlosser leefde (Job. 19:25). Paulus had ook deze zekerheid (2 Tim. 1:12, Gal. 2:20). Sommigen zullen zeggen dat Paulus een hoogverheven gelovige is geweest, een uitzonderlijke christen, en dat het geen wonder is dat hij dit sieraad van zekerheid bezat! Maar nee, de apostel geeft het als een voorbeeld voor andere gelovigen: 'Wie zal *ons* scheiden van de liefde van Christus?' (Rom. 8:35). Hij zegt niet: 'Wie zal *mij* scheiden?', maar *ons*! Uit dit alles blijkt dat een gelovige ervan verzekerd kan zijn dat hij deel heeft aan Christus.

### **Zekerheid is niet constant**

De heiligen bezitten niet altijd dezelfde zekerheid, en zijn niet zo verzekerd dat alle twijfels en worstelingen zijn uitgesloten. Hun troost zal op- en neergaan en ze zullen niet altijd evenveel van Gods genadige gaven bemerken. Wat zei David? Soms horen we hem zeggen dat hij Gods barmhartigheid zag (Ps. 26:3). Hij zag het als het ware direct voor zich. Maar op andere tijden zegt David: 'Heere! waar zijn Uw vorige goedertierenheden?' (Ps. 89:50). God laat Zijn kinderen soms deze onzekerheid en beroering ondergaan, zodat ze meer gaan verlangen naar de hemel. Daar zullen ze voortdurend een overvloed aan vreugde hebben.

### **Zekerheid is niet voor iedereen gelijk**

Niet alle gelovigen bezitten dezelfde zekerheid. Zekerheid is meer een vrucht van het geloof, dan het geloof zelf. Dus zoals de wortel van een roos of tulp leeft, ook al is de bloem niet zichtbaar, zo kan het geloof leven in het hart, zelfs als de bloem niet verschijnt. Zekerheid is ook moeilijk te verkrijgen. Het is een zeldzaam sieraad en moeilijk te verkrijgen. Veel christenen missen dit sieraad. God acht het soms nodig Zijn volk zekerheid te ontnemen, opdat zij ootmoedig zullen leven. Satan doet wat hij kan om onze zekerheid te belagen en belemmeren. Hij wordt 'de rode draak' (Openb. 12:3) genoemd. Hoewel hij niet de geloofsgrond van een christen kan vernietigen, zal hij een mist voor hun ogen opwerpen, zodat ze het zicht op hun zaligheid verliezen. De duivel is afgunstig op God en wil niet dat Hij eer krijgt of dat de ziel troost ontvangt. Als we een gebrek hebben aan zekerheid, is het doorgaans onze eigen schuld. We leven zorgeloos, verslapen in onze geestelijke waakzaamheid, denken niet meer aan Gods beloften en geven toe aan verleidingen. Dan is het geen wonder als we in donkerheid terecht komen en ons zo verloren voelen dat we zelfs niet kunnen vertellen of we wel of niet in Christus zijn. Zekerheid is een heerlijk goed, het is als een paradijselijke wijn die het hart vrolijk maakt.

### **Zekerheid is nuttig**

Zekerheid is heel nuttig, want het maakt ons dienstbaar voor Christus. We zullen Hem meer gehoorzamen. Zekerheid zal niet,

zoals de roomsen zeggen, een gevoel van veiligheid kweken in de ziel, maar ons juist in beweging brengen. We zullen opstijgen als op vleugels van arenden in goede werken. Het geloof maakt ons levend, zekerheid maakt ons levendig. Als we weten dat Christus in ons is, zullen we nooit denken dat we Hem genoeg liefhebben of Hem genoeg dienen. 'Want de liefde van Christus dringt ons' (2 Kor. 5:14).

Zekerheid maakt het mogelijk dat we lijden geduldig verdragen. 'Wij roemen ook in de verdrukkingen (...) omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is' (Rom. 5:3, 5). In de tijd van de vervolgingen onder koningin Mary was er een vrouw die ermee bedreigd werd dat ze haar man van haar zouden afnemen. Ze antwoordde: 'Christus is mijn man.' Toen ze dreigden haar kinderen van haar af te nemen, zei ze: 'Christus is beter voor mij dan tien zonen.' En toen ze dreigden alles van haar af te nemen, zei ze: 'Christus is van mij en jullie kunnen Hem niet van me afnemen.' Geen wonder dat Paulus bereid was om gebonden te worden en te sterven voor Christus (Hand. 21:13). Hij wist immers dat Christus hem liefhad en Zichzelf voor hem had overgegeven (Gal. 2:20). Ik wil niet zeggen dat Paulus trots was op zijn boeien, maar hij was verblijd en droeg ze als een parelketting.

### **Maar hoe kan ik dat sieraad van zekerheid verkrijgen?**

Zoek God getrouw. De bruid in het Hooglied zocht haar Bruidegom ijverig en vond Hem met vreugde (Hoogl. 3:4).

Bewaar uw geweten zuiver. Als een glas vol is, wordt er geen wijn ingeschonken, maar alleen als het leeg is. Wanneer de ziel gereinigd is van elke liefde tot de zonde, wil God de zoete wijn van de zekerheid daarin schenken. 'Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten' (Hebr. 10:22).

Wees werkzaam in het geloof. Des te gehoorzamer een kind is aan zijn ouders, des te sneller zal hij de gunst van zijn vader verkrijgen. Als het geloof dreigt te sterven (Openb. 3:2), als u uw

wapenuitrusting uittrekt, of als uw ziel in een sluimerende toestand verkeert, verwacht dan geen zekerheid.

Als Christus alles is, zorg dat Hij alles voor u is.

**Maak Christus alles voor uw verstand.** Wees ijverig om niets anders te weten dan Jezus Christus (1 Kor. 2:2). Wat is het belang van natuurkundige kennis? Wat hebt u eraan als u, net als Asklepios, de god van de geneeskunde, en de Romeinse arts Galenus, in staat bent de oorzaken en symptomen van ziekten uiteen te zetten en hun behandelwijzen te weten, als u intussen onwetend bent van de genezing onder Christus' vleugels? Wat hebt u aan kennis van astronomie, de loop van de sterren en planeten, als u geen weet hebt van Christus, de blinkende Morgenster Die de weg naar de hemel wijst? Wat hebt u eraan als u een goede zakenman bent, maar onwetend van het goed dat verrijkt en verheerlijkt? Wat hebt u eraan om muzikaal begaafd te zijn als u onwetend bent van Christus, Wiens bloed verzoening doet in de hemel en muziek maakt in het geweten? Wat hebt u eraan als u alle krijgslisten kent, maar onwetend bent van de Vredevorst?

O, maak Christus alles, wil niets anders weten dan Christus alleen. Hoewel u daarna ook andere dingen mag weten, laat Christus op de eerste plaats staan. Laat de kennis van Christus de belangrijkste plaats innemen, zoals de zon tussen de andere planeten. Dit is de kennis die ons siert: 'de kloekzinnigen zullen zich met wetenschap kronen' (Spr. 14:18). We kunnen onszelf niet kennen, tenzij we Christus kennen. Hij schijnt in onze harten en toont ons de tekortkomingen van onze ziel, waardoor we onszelf verachten in stof en as. Christus toont ons onze leegheid en armoede. En totdat we onze eigen leegheid zien, zijn we niet geschikt om vervuld te worden met de gouden olie van de genade. We kunnen God niet kennen dan door Christus (2 Kor. 4:6).

**Maak Christus alles in uw liefde.** Begeer niets anders dan Christus, Hij is de som van alle goede dingen. 'En gij zijt in Hem volmaakt' (Kol. 2:10). Christus is de vervolmaking van de christen. Wat

zou een ziel minder wensen? Wat zou ze meer wensen? Heb niets anders lief dan Christus. Liefde is de beste genegenheid, het is het rijkste sieraad dat een mens kan ontvangen. O, als Christus alles is, heb Hem het allermeest lief!

Drie dingen wil ik u hierbij nog kort ter overdenking geven. Als eerste: als u andere dingen liefhebt, gaat uw liefde verloren zodra deze vergaan, maar Christus leeft voor eeuwig om uw liefde te beantwoorden. Daarnaast: u kunt andere dingen overmatig liefhebben, maar u kunt Christus niet overmatig liefhebben. Tot slot: als u andere dingen liefhebt, hebt u zaken lief die minder zijn dan uzelf. Immers een mooi huis, een aangename tuin, een zeldzame afbeelding zijn minder waardevol dan uzelf. Als er iets is dat u sterker en vuriger liefhebt, zou dat beter moeten zijn dan uzelf, en dat is alleen Jezus Christus. Hij Die alles is, laat Hem alles hebben: geef uw liefde aan Hem Die daar het sterkst naar verlangt en haar het meest verdient.

**Maak Christus alles in uw kunnen**, doe alles in Zijn kracht. 'Wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht' (Ef. 6:10). Als u probeert de verleidingen te weerstaan, bederf tegen te gaan, ga dan niet uit in eigen kracht, maar in de kracht van Christus: 'Wees sterk in de Heere.' Sommigen dienen in eigen kracht en streden tegen de zonde vanuit hun eigen vastberadenheid, maar kwamen beschaamd uit. Helaas! Wat zijn onze voornemens? Zij zijn als de verse twijgen die Simson gebonden hielden. Een zondig hart zal die snel breken. Doe als David toen hij tegen Goliath vocht en zei: 'Ik kom tot u in de naam van de Heere.' Zeg zo tegen uw hebzuchtige Goliath: 'Ik kom tot u in de naam van Christus.' Als de Leeuw uit Judas stam voor ons uit gaat, zullen we overwinnen.

**Maak Christus alles in uw plannen.** Doe alles tot Zijn eer, opdat God in alles geprezen worde' (naar 1 Petr. 4:11).

**Maak Christus de enige grond van uw vertrouwen.** Vertrouw op niemand anders dan op Christus tot de zaligheid. De roomsen maken Christus iets, maar niet alles. En hebben wij niet allen van

nature een roomse neiging in ons hart? We zouden graag ons geluk enten op de stam van onze eigen gerechtigheid. 'Elk mens', zei Luther, 'is geboren met een paus in zijn hart.' O, maak Christus alles wat betreft uw rustgrond, laat Hem uw vrijstad zijn, maak Hem de ark van uw behoudenis.

**Maak Christus alles in uw vreugde.** 'Het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus' (Gal. 6:14). 'Mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker' (Luk. 1:47). O christen, hebt u de Heere Jezus gezien? Heeft deze Morgenster in uw hart geschinen met ontdekkende en leven gevende stralen? Verheug u dan en wees bovenmatig verblijd. Zullen anderen zich verheugen in de wereld, en zult u zich niet verheugen in Christus? Hoeveel beter is Hij dan al het andere? Het brengt Christus schade toe als de gelovigen treurig en terneergeslagen zijn. Als Christus de uwe is, wat zou u zich dan nog kunnen wensen?

Iemand zal tegenwerpen: 'Ik ben gering in de wereld en dat remt de wielen van mijn koets van vreugde, waardoor ik moeizaam vooruitkom.' Maar heeft u Christus dan niet? En is Christus niet alles? (Ps. 16:5-6).

Een ander zal zeggen: 'Als ik inderdaad maar wist dat Christus de mijne was, dan zou ik mij kunnen verblijden, maar hoe zal ik dat weten?' Is uw ziel vol verlangen naar Christus? Begeert u niet alleen bloed uit Christus' zijde om gered te worden, maar ook water uit Zijn zijde om gereinigd te worden?? Dit zuchten en kermen zijn opgewekt door de Geest van God. Aan de hand van deze polsslag kunt u weten of het geloof in u leeft. Heeft u uzelf helemaal onderworpen aan Christus? Dit is een goed teken dat Christus de uwe is. Wees dankbaar voor Christus. God heeft meer voor u gedaan door u Christus te geven, dan wanneer Hij u aan de aardse prinsen of engelen gelijk had gemaakt (Ps. 113:8) of u de hele aarde had gegeven. Kortom, God kan u geen groter geschenk geven dan Christus, want in Christus geeft Hij Zichzelf aan ons. En dit roept luid om dankbaarheid.

**Hier is een plaats van troost** voor ieder mens die Christus bezit: 'Christus is alles.' Het is goed aan Zijn borst te rusten als de Bron van alle troost. Als een christen een gebrek in zichzelf ziet, mag hij op de alles verzoenende Zaligmaker zien. 'Welgelukzalig is het volk welks God de Heere is' (Ps. 144:15). De dienstknecht die een volle beurs van zijn meester draagt, lijdt geen gebrek; zo heeft hij die Christus heeft ook geen gebrek, want 'Christus is alles en in allen'. Wat maakt het uit als de vijgenboom niet zou bloeien, als u Christus hebt, Die de Boom des levens is, en alle vruchten die daaraan groeien? In het uur van de dood mag de gelovige zich verblijden. Als hij alles verlaat, bezit hij tegelijk alles, zoals de kerkvader Ambrosius zei: 'Ik vrees geen dood, omdat ik naar Christus kan gaan. De dood zal me slechts naar de rivier van goddelijke vreugde dragen die voor altijd aan Zijn rechterhand stroomt.' Ik eindig met 1 Thessalonicenzen 4:18: 'Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.'

