

Ontsteek een lichtend vuur

Octavius Winslow

uitgave van:

De Tabernakel
preken met verwachting

Eerder uitgegeven preken van jaargang 24

1. Tot een zaligmaker der wereld William Jay
2. De doop als levensbron Thomas Manton

Jaargang 24 – nummer 3 – februari 2022

Toelichting foto omslag:

Gods beloften zijn kostbaar. Als alles duister is, blijven zij toch bij ons in Zijn Woord en in ons hart. Als een kaarsje uit een noodpakket, klaar om aan te steken, zelfs als de stroom uitgevallen is. 'Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en steune op zijn God.' (Jes. 50)

Bronvermelding

Oorspronkelijke titel: The preciousness of the divine promises

Bron: Octavius Winslow, The Precious Things of God (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1994)

De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel.

De pdf en de originele Engelse tekst zijn te vinden op de website:

www.tabernakel.nl

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren

Ontsteek een lichtend vuur

... waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn.

2 Petr. 1:4

Gods beloften zijn de juwelen van de Bijbel. Elke pagina van dit heilige boek is rijk en sprankelend door deze goddelijke verzekeringen van Jehova's liefde, trouw en kracht voor Zijn kinderen. Wanneer we het licht op Gods wijsheid en goedheid willen laten vallen, is er nauwelijks een beter en kostbaarder bewijs van Zijn weldadigheid en zorg dan deze bijzondere voorziening die Hij gaf voor de behoeften van Zijn Kerk. Deze gaat met de gelovige mee op elke stap van zijn reis. Zij biedt het hoofd aan elke omstandigheid in het leven en stemt overeen met elke fase van zijn verstandelijke en geestelijke beleving. Het kan zijn dat de gelovige zijn voet zet op een pad in de wildernis, mogelijk is het een onbetreden en onbegaanbaar pad. Maar een blik op een juweel uit deze juwelenkist vervult zijn hart met vertrouwen, vertroost zijn geest en laat zijn ziel hopen.

Door de goddelijke beloften handelt God met Zijn Kerk volgens hetzelfde grondbeginsel als dat wat onze maatschappij bijeenhoudt, namelijk een principe van belofte en vertrouwen. Het gaat om een belofte, in welke vorm dan ook, en het vertrouwen in die belofte dat mensen samenbindt. Het is het vertrouwen dat wij hebben in dit woord, dat geloofwaardigheid aan uitspraken, ontdekkingen en getuigenissen geeft. Het leidt en ondersteunt ons wanneer we ons op een pad begeven waarop we zaken willen verwerven en onderzoeken.

De belofte van goud trekt hebzuchtige mensen aan. De belofte van eer vuurt degenen met hoge ambities aan. De belofte van plezier stimuleert de wereldse mens. De belofte van een intellectuele beloning steunt de student en moedigt hem aan. Al lijkt de uitkomst van deze beloften misschien zo onmogelijk en onrealistisch als een droom, toch wekken zij voor het ogenblik vertrouwen en geven ze hoop. Dus het onderlinge vertrouwen verbindt mensen in onze samenleving en de belofte van beloning is de richtingaanwijzer in hun leven.

Welnu, onze hemelse Vader handelt met Zijn kinderen volgens hetzelfde principe, namelijk die van belofte en vertrouwen. Hij spreekt, en daagt ons uit te geloven. Hij belooft, en vraagt ons vertrouwen. Hij spreekt Zijn woord, en beveelt ons onvoorwaardelijk te vertrouwen op Zijn liefde, trouw en kracht om alles goed te maken.

Hoe onvoorstelbaar waardevol en onmisbaar zijn dan Gods beloften onder alle kostbare zaken van Zijn dienst. Bedenk eens hoe het met Zijn kinderen zou zijn als zij de goddelijke beloften, waar de Heilige Schrift zo vol van is, zouden moeten missen. We zouden bezwijken onder de eenzaamheid en de droefheid als we niet konden vertrouwen op de goddelijke zekerheid in Zijn Woord. In het besef hiervan worden we op onze reis naar de hemel geleid. We worden ondersteund in zwakheid, aangemoedigd wanneer we terneergeslagen zijn, en zo worden we stap voor stap naar de eeuwige heerlijkheid gevoerd. Oh, stel u voor dat het mogelijk zou zijn alle dierbare beloften die verzameld zijn in het gezegende Boek en die als gouden vruchten laag aan de boom des levens hangen, uit te wissen. Wat een winterse somberheid zou uw hele toekomst bedekken, in dit leven en in het leven hierna.

Beroof een man Gods van de 'dierbare beloften' en u dooft als het ware de zon aan zijn hemel en voert hem terug in duisternis en chaos. Beroof hem van de beloften en u snijdt elke bron van steun en troost af die zijn hart blij en vrolijk kan maken in deze vallei van lijden en tranen.

We merken ook op dat het niet de beloften zijn van een mens, maar *van God*. Het zijn de beloften van Jehova, van de Eeuwige. Het zijn de beloften van een God Die niet liegen kan, dus zal Hij ze vervullen. Het zijn de beloften van een almachtig God, dus bezit Hij de kracht om ze te vervullen. Wij bevelen u zich deze waarheid helder voor ogen te stellen: dat de beloften waarop God u heeft doen hopen, de beloften zijn van JEHOVA. Dat betekent dat Hij plechtig belooft deze op Zijn tijd en volledig te vervullen. Gods beloften zijn bovendien overvloedig en gepast voor alle verschillende

omstandigheden van ieders persoonlijk leven. Ze zijn zó veelomvattend en geschikt dat Gods kind in elke denkbare situatie waarin het terecht kan komen, in Zijn gezegend Woord een belofte kan vinden. Geen verdriet wat u terneerdrukt, – geen gevaar waarin u belandt – geen duisternis die u overschaduwet – welk gebrek u ook lijden zult – u zult in Zijn gezegend Woord een belofte vinden die bij uw omstandigheden past.

Weg met de beloften (zo was mijn ervaring), wanneer er een zorg op de bodem van mijn hart lag en Gods belofte mij niet kon troosten. Zo dacht ik, als er een moeilijkheid op mijn pad kwam en geen belofte die me zou kunnen leiden – als er iets bitters in de beker was die God me liet drinken, en belofte geen zoetheid voor mij bevatte. Geliefden, we willen dat u altijd zicht houdt op de dierbare beloften van Gods Woord. Deze zijn veelomvattend en gepast voor al de omstandigheden van uw persoonlijk leven. Zo bewijzen ze zich als de dierbare beloften van Jehova.

Ik maak u nog ergens anders opmerkzaam op. Deze beloften van God zijn *verbondsbeloften*; dat betekent dat het de beloften zijn van het nieuw genadeverbond. We zijn te vaak bezig met het oude verbond en te weinig met het nieuwe. Ons geloof heeft te vaak iets van het Joods geloof en te weinig van het christelijk geloof. Het genadeverbond is heerlijker, en de beloften daarvan zijn 'betere beloften' – beloften van heerlijker zegeningen – dan die behoorden bij het oude verbond. Al die beloften zijn getekend en verzegeld met het hartenbloed van de Middelaar van het verbond. Daarom zijn het de dierbare beloften van onze Verbondsgod. Het verbond zal verbroken worden, de eed geschonden, de God van dat verbond zal veranderen, 'het bloed van het eeuwige verbond' zal zijn kracht verliezen als één enkele belofte waaraan uw arme, bevende en angstige ziel zich vastklemt, niet zal worden ingelost.

Zij kunnen hun uitwerking niet missen, want het zijn de beloften van het genadeverbond. Terecht worden zij 'buitengewoon grote beloften' genoemd (naar het Engels). Het zijn de beloften van een

grote God en van een groot verbond. Ze zijn groot in zichzelf, omdat ze grote zegeningen beloven. Ze zijn 'buitengewoon groot', omdat het JEHOVA's beloften zijn.

Deze beloften rusten op vier fundamenteën of pilaren. Zo lang deze zullen bestaan, zó lang blijven de dierbare beloften van Gods Woord. Gods *heiligheid* is de eerste pilaar waar ze op rusten: God zal ons niet misleiden. Gods *goedheid* is een andere: God zal ons niet vergeten. Gods *waarheid* is de derde pilaar: God zal niet veranderen. Gods *kracht* is de vierde pilaar: Hij is machtig alles te volbrengen wat Hij beloofd heeft.

Kostbaarheid en uitwerking

Na deze algemene opmerkingen gaan we nu over tot een nauwkeurigere toelichting van de dierbaarheid en werkzaamheid van de beloften. De Heilige Geest omschrijft de beloften als 'uitermate groot en dierbaar' en de Heilige Geest gebruikt nooit woorden zonder dat ze een diepe betekenis en gewicht hebben. De beloften zijn 'dierbare beloften', vanwege de bron waaruit ze ontspringen. Wat zijn deze beloften? Ze laten ons het hart van God zien. Ze zijn de openbaring van Gods gedachten. Ze vertegenwoordigen Gods wil. Ze zijn, in één woord, God Zelf.

Stel, u hebt een goede en trouwe vriend, een rechtschapen, onkreukbaar en eerlijk man, die liever zijn rechteroog zou uitrukken of zijn rechterhand afhakken dan zijn woord verbreken. Als hij een belofte doet, is dat niets anders dan een weergave van wie hij is. In die belofte lezen we dat hij de waarheid liefheeft, we zien zijn vriendelijkheid en liefde. We ontvangen de belofte, geloven erin en handelen ernaar omdat we deze man kennen en er zeker van zijn dat deze belofte een weerspiegeling is van zijn karakter. We hebben geen andere bevestiging nodig dan de rechtschapenheid, eerlijkheid en vriendschap van degene die de belofte doet.

Zie nu Gods beloften. Ze zijn buitengewoon kostbaar, vanwege de bron van waaruit ze ontspringen. Ze zijn de hartslag van de eeuwige en onsterfelijke liefde van God. Met een wenend oog kan ik zo'n

kostbare belofte niet laten oplichten. Maar op het moment dat ik haar zie, aanschouw ik de liefde van mijn Vader, geopenbaard en uitgestald. Ik lees Gods hart in de belofte. Het lijkt alsof ik Zijn zachte, tedere stem hoor. Doordat ze de openbaring zijn van de liefde van mijn Vader, worden Gods beloften buitengewoon dierbaar. Oh, hoe vaak werd uw hart geraakt door een vriendelijke belofte van een van uw ouders. U las daarin de liefde waar deze uit voortkwam.

Geliefden, lees de liefde van uw hemelse Vader in de dierbare beloften. Ze zijn niet anders dan de echo's van Zijn hart, die klinken op iedere pagina van dit heilige Boek.

Het zijn ook dierbare beloften vanwege de stroom waardoor zij vloeien. Al Gods beloften komen tot ons door hetzelfde kanaal waardoor elke zegening stroomt. Maar dat kanaal wordt, naar we vrezen, te veel over het hoofd gezien door onze betreuenswaardige vergeetachtigheid. Daardoor hebben we zulke lage gedachten van Jezus en zo'n verduisterd zicht op Gods liefde. Geliefden, er is maar één kanaal waardoor God ons Zijn zegeningen geeft. U vraagt wat het is? Ik zal het u zeggen met Gods eigen geliefde woorden: 'Er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus' (1 Tim. 2:5). Alle zegeningen vloeien u toe door Jezus. Gods voorzienige genade, de grotere genadezegeningen – de vergeving van uw zonden, uw naam geschreven in het boek des levens des Lams (Openb. 13:8), de heerlijkheid van de hemel, aan u geopenbaard door het geloof – dat alles vloeit u toe door de ene Middelaar. Jezus is het Middel, door Wie de kostbare beloften van het Woord tot ons komen. We vragen u: Zijn de beloften niet heerlijk? Brengen ze geen onbevattelijke waarde en zoetheid mee vanuit het Kanaal waardoor ze tot u vloeien? Oh, hoe vriendelijk is God om u te laten zegenen of terechtwijzen door Iemand Die u liefheeft.

Geliefden, zie op de dierbare beloften. U ontvangt ze alle door de verdiensten, de bemiddeling, het volbrachte werk, het verzoenende offer en de voortdurende voorspraak van de Heere Jezus Christus. Hierdoor worden ze buitengewoon dierbaar. Nee, meer dan dat. Elke

belofte draait om Christus en zet Hem in het middelpunt. De beloften van God zijn ja en amen in Christus Jezus (zie 2 Kor. 1:20). Er is geen belofte die u boven de woedende golven uittilt, die een vrolijke boog in de donkere wolken boven u schildert, die iets van zoetheid toevoegt aan het walgelijke drankje dat voor u staat, of die belofte is in Christus, door Christus en van Christus. En zij zal u blijdschap geven krachtens uw gemeenschap met Christus.

Hier is het antwoord op de situatie van veel van Gods heiligen, die zeggen: 'Ik durf geen aanspraak te maken op de belofte. Ik ben zo zondig en onwaardig, zo ongelovig. Ik heb zo vaak gezien op de belofte en evenzo vaak heb ik de troost die erin is, verworpen. Nu durf ik mij haar helemaal niet toe te eigenen.' Geliefden, de grond waarop u staat met betrekking tot Gods belofte, is het volbrachte werk van Jezus Christus. Deze beloften komen u toe vanwege hetgeen Christus heeft gedaan. Daarom is er niet één met zonden beladen, diepbedroefde ziel, die niet haar hand mag uitstrekken om deze kostbare juwelen die uit de schatkist van Gods Woord vloeien, te ontvangen.

Geschied voor verschillende omstandigheden

Gods beloften zijn dierbaar in zichzelf. Denk aan een belofte voor een ziel die overtuigd is van zonde. Zij zoekt op geestelijke wijze, vol ernst naar genade, vergeving en redding. De Heilige Geest geeft u een diep besef van uw zondigheid. U ziet dat uw hart boos is, uw natuur verdorven. U bent diep getroffen door het berouw dat God gewerkt heeft over de zonde. U ligt gebogen in het stof van zelfvernedering. En zo balanceert u op het randje van de wanhoop. Maar Christus' belofte past u: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Matt. 11:28). 'Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde!' (Jes. 45:22). 'Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen' (Joh. 6:37). Op het moment dat uw geloofsoog, al is het mistig door tranen, op deze beloften ziet, ontvlamt er hoop in uw hart. Oh, beminnelijke belofte, die mij beveelt om, vermoeid en belast met zonden, te rusten in de Heere Jezus Christus en Hem te ontvangen als mijn volkomen redding en verlangen. Durft u te zeggen dat dit geen 'buitengewoon grote en

dierbare belofte' is, dat zij die vermoeid zijn door de zonde, genodigd worden om rust te vinden in Jezus?

Gaat u gebukt onder een geestelijke gemoedsgesteldheid, die Gods kind zo terneer kan drukken? Hoe kostbaar is dan de belofte: 'Wat buigt gij u neer, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God' (Ps. 42:12).

Bent u een kind van het licht, dat in duisternis wandelt? Is er geen licht van de sterren of de zon, is er geen lichtstraaltje, om u op uw weg te bemoedigen? Is er alleen geestelijke duisternis om u heen? Luister naar deze dierbare belofte: 'Wie is er onder u, die de HEERE vreest, die naar de stem van Zijn Knecht hoort? Als Hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God' (Jes. 50:10). Is dat geen heerlijke belofte?

Lijdt u onder het gevoel alsof God Zich teruggetrokken heeft? Mist u de tekenen van Zijn liefde in uw ziel? Wat een dierbare belofte is dit: 'Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser' (Jes. 54:7,8).

Ontdekt u dat u verachtert en zich van God verwijdert? Dat u als een verloren schaap afdwaalt? Is uw hart getroffen door een diepe droefheid naar God en begint u te twijfelen aan uw eerdere bevindingen van Christus? Komt er twijfel in u op aan de waarheid van uw eerdere ondervinding van Christus? Hoor de ontroerende woorden van de Heere: 'Bekeer u, gij afkerige Israël! spreekt de Heere, zo zal Ik Mijn toorn op u niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid' (Jer. 3:12,13). Oh, wat zijn dit kostbare beloften voor de arme, boetvaardige en gebrokene van hart. Is er niets in deze genadige verzekeringen wat bij uw situatie past?

Hebt u zorgen? Sluiten de moeilijkheden u in en lijkt alles zich tegen u te keren? Is er dan geen dierbaarheid in deze belofte: 'En roept Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren' (Ps. 50:15)? Oh, hoeveel beproefde en gekwelde heiligen, door elkaar geschud door de storm, hebben zich vastgeklampt aan de boei en zijn uit de golven gered door deze ene, dierbare belofte van God: 'Roept mij aan in de dag der benauwdheid!'

Wordt u aangevallen door de vurige pijlen van de vijand? Luister naar deze beloften, gericht aan hen die verzocht worden: 'Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen' (2 Petr. 2:9); en: 'U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoegt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen' (1 Kor. 10:13).

Bent u in grote nood, hebt u zware tegenslag? Hoor deze belofte van uw God: 'Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen' (Jes. 43:2). En: 'En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede' (Rom. 8:28); en: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u' (1 Petr. 5:7). Bent u bezorgd omdat een antwoord op uw gebed uitblijft? Twijfelt u aan de vervulling? De belofte is: 'Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken' (Ps. 27:14).

Voorziet u tegenspoed? Ziet u die van verre aankomen en beeft u voor de komst ervan? Hoor de troostende woorden van uw Vader: 'Ga heen, mijn volk! Ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren achter u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat' (Jes. 26:20). Bestaat er een zoetere of meer gepaste klank voor uw verontruste ziel?

Bent u bang dat u tekortschiet met het oog op de eeuwige heerlijkheid? Bent u bang in het zicht van de hemel te vergaan? Hoor deze belofte: 'Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat

voleindigen tot op de dag van Jezus Christus' (Fil. 1:6); en: 'Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren ...' (Jud.:24). Als u zó wordt vastgehouden, hoe zou u kunnen omkomen?

Zijn familie en vrienden van u vervreemd? Voelt u zich alleen en verlaten? 'Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen' (Ps. 27:10). 'Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten', is de dierbare belofte van uw God.

Vermeerderen de gebreken en zwakheden vanwege uw leeftijd zich? 'En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden' (Jes. 46:4). Dit is de dierbare belofte voor Gods geliefde oude heiligen. Laten we uit deze woorden mildheid, meeleven en geduld met de ouden leren. God heeft hen lief en ze zijn Hem dierbaar. Het is een grote eer om onze arm om de oudere die God in Zijn liefdevolle hart draagt, heen te slaan en hem te ondersteunen.

Bent u bevreesd voor tijdelijke armoede? Dat de olie in de fles en het meel in de kruik u zullen ontbreken? Hoor uw God: 'Uw brood wordt u gegeven, uw wateren zijn gewis' (zie Jes. 33:16); en: 'Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden' (Matth. 6:33).

Bent u bevangen door angst voor de dood? Klamp u vast aan deze beminlijke belofte: 'Want deze God is onze God eeuwig en altoos; Hij zal ons geleiden *tot de dood toe*' (Ps. 48:15).

Zo hebben we een aantal verschillende omstandigheden, waarmee u te maken zou kunnen hebben, belicht. Bij elk ervan heeft God voorzien in een dierbare belofte waarop uw ziel mag hopen.

Ervaringen met de beloften

Deze beloften zijn ook dierbaar in de bevinding van Zijn kinderen. U kunt getuigen van de onbevattelijke dierbaarheid ervan. Geliefden, wat had u zonder deze beloften gedaan? Stelpten zij geen bloedende

wonden? Droogden ze geen stromende tranen? Gaven ze geen rust in benauwde ogenblikken? Leidden ze u niet door menige doolhof? Verlichtten ze uw eenzame pad niet? Waren ze niet als olie op woeste golven? Klonken ze u niet als muziek in de oren in nachten waarin u huilde en klaagde? U nam de toevlucht tot de beloften in tijden van nood. U sloeg de armen van het geloof eromheen wanneer u zwak was. U beproefde de troost en steun ervan en u kunt bevestigen dat de beloften van God 'buitengewoon groot en dierbaar' zijn.

Ze zijn ook dierbaar in de vruchten die ze voortbrengen. Wie kan de vrede en vreugde van de ziel beschrijven wanneer het geloof zijn anker vindt in de goddelijke beloften? Wie zal niet zeggen dat het 'de grootste en dierbare beloften' zijn, wanneer hij ziet op de heerlijke vruchten die deze beloften voortbrengen in de zalige beleving van Gods heilige?

Laten we na deze korte schets van het onderwerp tot slot nog een of twee praktische conclusies trekken.

Wij sporen u aan, geliefden, om u vast te klemmen aan Degene die u de beloften doet. De loutere belofte betekent niets als we niet opmerken wat aan de belofte ten grondslag ligt, namelijk dat het gaat om de Belover Zelf. Abraham twijfelde niet ten aanzien van de belofte van God, omdat hij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had. Hij zou gewankeld hebben als een mens deze belofte, die zo wonderbaar was, had gedaan. Maar toen hij de goddelijke Belover in de belofte zag, wist hij, dat wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk is bij God. Daarom geloofde hij en achtte hij Hem getrouw, Die het beloofd had.

Rust in Jezus, u die vermoeid en belast bent. Rust in God, u die beproefd en verzocht wordt. Rust in de Heilige Geest, u die treurt en bedroefd bent. Want alle kostbare beloften, waarop God u heeft doen hopen, laten u zien Wie God Zelf is. Onderhandel dan met de Belover, en u zult ervaren dat de belofte als een onwrikbare rots onder uw voeten is.

Wij moedigen u aan om Gods dierbare beloften in uw hart te bewaren. Neem ze in rijke mate mee aan boord van uw levensschip. Want er zullen nog zware stormen komen en u zult ze nodig hebben om uw vaartuig stevig over de onstuimige zee te loodsen. Prent ze volop in uw geheugen. Overleg ze veelvuldig in uw hart. Er zal een tijd komen wanneer de belofte voor u kostbaarder zal zijn dan goud, ja, dan veel fijn goud (zie Ps. 19:11). Wanneer u beproefd wordt en donkere wolken zich samepakken, hoe kostelijk zal het dan zijn om te gedenken aan de beloften van uw Verbondsgod die u in uw geheugen hebt opgeslagen en waarmee u uw geloof hebt gevoed.

Brengt u zich in herinnering dat het *Gods gaven* zijn, u hebt ze niet gekocht. 'Door welke ons de grootste en dierbare beloften *geschonken* zijn'. Kom dan tot God met lege handen. Redeneer noch aarzel vanwege uw eerdere ongelof. Ontvang en vertrouw Gods beloften als gaven van Zijn vrije gunst.

Soms lijkt het alsof God het doodvonnis op een belofte heeft geschreven. Het lijkt, in Zijn voorzienigheid dat de vervulling ervan wordt tegengewerkt, hoewel u zich al jaren aan de belofte hebt vastgeklampt. Wees daarover niet twijfelmoedig. Geliefden, er is een leven in de belofte dat niet sterven kan. Kijk ter illustratie eens naar het zaad dat in de aarde wordt gezaaid. U gaat ernaar op zoek, en als u het vindt, lijkt het dood en verdorven – een beetje stof, meer niet. Echter, er zit een levenskrachtig beginsel in, dat niet verloren kan gaan. Na verloop van tijd gaat het zaad ontkiemen en dan wordt het een prachtige bloem. Zo gaat het ook met de dierbare belofte van God. Maand na maand, jaar na jaar is voorbijgegaan en er is geen vervulling. Maar wacht op God, op hoe Hij werkt en op Zijn bestemde tijd. Dan zal de belofte opnieuw tot leven komen, lieflijk en met vrucht. God zou eerder ophouden God te zijn, dan dat Hij het woord waarop Hij uw ziel heeft doen hopen, niet zou vervullen.

Levensheiliging

Wandel in de heiligheid van de beloften. Dit zijn ernstige woorden: 'Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf

reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods' (2 Kor. 7:1). De hoogste glorie en het dierbaarste kenmerk van deze beloften is dat ze ons aanzetten tot heiliging. Ze moedigen ons aan tot de levensheiliging 'zonder welke niemand de Heere zal zien.' Wat een rijke trossen van heerlijke beloften buigen zich naar ons toe van de boom des levens. Op elk moment, in alle seizoenen, onder alle omstandigheden mogen we daarvan plukken. Laat uw leven dan een heilig leven zijn. Laat de heiligende invloed van de beloften uw levenswandel vormen en u leiden.

Wees, in alles wat de toekomst brengen zal, 'navolgers van hen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven' (Hebr. 6:12), in al hun volheid, gelukzaligheid en dierbaarheid. Volg hen na, zoals zij Christus volgden. Volg hen na, zoals zij God volgden. Jaag hen achterna, zoals zij deden, hun doel bereikten en de prijs verkregen. Het zal niet lang meer duren, of ook u zult het volle bezit verkrijgen. Dat is de belofte van genade die eindigt in en uitloopt op het volle genot van de gelukzaligheid. Straks is de tijd van uw sterven daar, dan is uw werk gedaan, de strijd gestreden en de overwinning behaald. Wanneer uw voeten het koude water van de dood ingaan, zult u op een pad stappen waar de dierbaarste beloften van uw Verbondsgod stralen. U zult op deze kostbare stenen staan, als hart en vlees bezwijken en u op het punt staat uw vrouw in eenzaam weduwschap achter te laten, of uw kinderen in een kil weeshuis. Dan is daar de eeuwigheid, een indrukwekkende, nog nooit door u aanschouwde eeuwigheid, die zich voor uw ogen laat zien zoals ze werkelijk is. Hoe vastberaden zal het geloof zijn voeten op deze goddelijke beloften zetten. Zo zult u in vrede en triomferend over de Jordaan trekken. Aan de overzijde zullen al de harpspelers u tegemoetkomen en u verwelkomen.

De Heere geve dat deze buitengewoon grote beloften meer en meer dierbaar worden voor onze harten, en dat ze ons leven zullen zuiveren. Alle lof en eer zullen voor Hem zijn, Die heeft verklaard: 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan' (Matt. 24:35).

Heere, help ons Uw belofte te ontvangen en te vertrouwen op U, de Belover!

Hoe vaak hebben zonde en satan getracht
mijn ziel van U, mijn God, los te scheuren.
Maar eeuwigdurend is Uw liefde,
En Jezus verzegelt die met Zijn bloed.

De eed en belofte van de Heere
verenigen zich om de wonderlijke genade te bevestigen.
Eeuwige kracht vervult Zijn Woord
en vervult de hemel met eeuwig lofgezing.

In hevige en langdurige verleidingen
vlucht mijn ziel naar deze dierbare schuilplaats.
Hoop is mijn anker, vast en sterk,
terwijl stormen woeden en golven rijzen.

Het Evangelie bemoedigt mijn ziel.
Een trouw en onveranderlijk God
legt het fundament van mijn hoop
in eden, beloften en bloed.¹

¹ Deze hymne is geschreven door Isaac Watts (1674-1748). 'How oft have sin and Satan strove / To rend my soul from You, my God! / But everlasting is Your love, / And Jesus seals it with his blood. / The oath and promise of the Lord / Join to confirm the wondrous grace; / Eternal power performs the word, / And fills all heaven with endless praise. / Amid temptations sharp and long, / My soul to this dear refuge flies; / Hope is my anchor, firm and strong, / While tempests blow and billows rise. / The gospel bears my spirit up; / A faithful and unchanging God / Lays the foundation for my hope / In oaths, and promises, and blood.'

