

Hoe lees ik de Bijbel?

Thomas Watson

— uitgave van: —

De Tabernakel
preken met verwachting

Eerder uitgegeven preken van jaargang 26

1. Het lied van de engelen

Archibald Alexander

Jaargang 26 – nummer 2 – januari 2024

Toelichting foto omslag:

Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Voor velen is dat het nieuws, of de agenda, of het weerbericht. Toch is er geen betere geleide om mee op te staan en te gaan slapen dan de woorden van onze God. De Bijbel is de dagelijkse metgezel van allen die God vrezen, van ieder die zoekt naar het geluk van een leven met Hem. Geen mens en zeker geen koning kan zonder Hem. Daarom gebruikt Thomas Watson in deze preek het sprekende voorbeeld van keizer Karel de Grote, die zijn kroon altijd op een Bijbel plaatste. Er is geen betere basis voor de macht, er is geen betere basis voor menselijk leven.

Bronvermelding

Oorspronkelijke titel: How We May Read the Scriptures with the Most Spiritual Profit

Bron: Thomas Watson, The Bible and the Closet (Boston: 1842)

De preek is vertaald onder verantwoordelijkheid van Stichting De Tabernakel. De pdf en de originele Engelse tekst zijn te vinden op de website: www.tabernakel.nl

Vormgeving en druk: Drukkerij AMV, Lunteren

Hoe lees ik de Bijbel?

En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven; opdat hij de HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen.

Deuteronomium 17:19

Wat Cicero zei over de politiek van Aristoteles, mogen we zeker ook zeggen over het boek Deuteronomium: het staat vol met gouden welsprekendheid. In dit hoofdstuk geeft God de Joden aanwijzingen voor het aanstellen van een koning. Twee dingen worden nader omschreven, namelijk zijn verkiezing en zijn godsdienst.

In vers 15 lezen we over zijn verkiezing. 'Zo zult gij voorzeker tot koning over u stellen, die de HEERE, uw God, verkiezen zal.' Er is een goede reden waarom God Zelf hun koning behoort te kiezen, want 'door Mij regeren de koningen' (Spr. 8:15).

In vers 18 gaat het over zijn godsdienst. 'Als hij op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht van de Levitische priesters is.' Dit was een goed begin van de regeringsperiode van een koning. Zodra hij op de troon zat, maakte hij een afschrift van het Woord van God.

En dan vervolgt vers 19: 'En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven; opdat hij de HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen.' 'Het zal bij hem zijn.' Het boek van de wet moet zijn *Vade Mecum* zijn, zijn dagelijkse metgezel.

Karel de Grote had de gewoonte om zijn kroon op de Bijbel te plaatsen. De Bijbel is inderdaad de beste steunpilaar van een regering. 'En hij zal daarin lezen.' Het is niet beneden de waardigheid van een vorst om de hemelse Godsspraken te bestuderen. Ze bevatten heilige spreuken: 'Ik zal vorstelijke dingen spreken' (Spr. 8:6, of zoals

in de Septuaginta: 'ernstige dingen'), zaken die voor een God gepast zijn om te spreken en voor een koning om te lezen.

De koning moet het boek van de wet niet alleen lezen wanneer hij het koninklijke ambt ontvangt, maar 'hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven'. Hij mag niet ophouden met lezen voordat hij ophoudt met regeren. Hiervoor worden vervolgens drie redenen genoemd. Om te beginnen, 'opdat hij de HEERE, zijn God, lere vrezen'. Het lezen van het Woord is het beste middel om de vreeze des HEEREN te verkrijgen. Ten tweede, 'om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen'. En tot slot, 'opdat hij de dagen verlange in zijn koninkrijk' (vers 20).

Ik zal mezelf nu beperken tot de woorden: 'Hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven', te weten in het boek van de wet.

De Heilige Schrift is, zoals Augustinus zei, een gouden brief die God ons heeft gestuurd. Deze moet ijverig gelezen worden; onwetendheid aangaande de Schrift is de moeder van dwalingen, niet van Godsvrucht. In Mattheüs 22:29 staat: 'Gij dwaalt, niet wetende de Schriften.' Voor ons geldt de opdracht: 'Onderzoekt de Schriften' (Joh. 5:39). Het Griekse woord wijst op een manier van zoeken zoals iemand op zoek is naar een zilverader. Hoe ijverig leest een kind de laatste wilsbeschikking van zijn vader! Hoe ijverig bestudeert een burger zijn grondwet! Met diezelfde ijver moeten we lezen in Gods Woord, onze *Magna Charta* voor de hemel.

Het is een zegen dat de Bijbel niet verboden is. Keizer Trajanus verbood de Joden het boek van de wet te lezen. Laten we deze heilige goddelijke openbaring onderzoeken. Apollos was 'machtig in de Schriften' (Hand. 18:24). Melancton dronk al op jonge leeftijd de zuivere melk van het Woord. Koning Alfons V van Aragón las de gehele Bijbel veertien keer. Hiëronymus vertelt over een Romeinse vrouw, Cecilia, die veel in het Woord had gelezen en zo haar hart tot een 'bibliotheek van Christus' had gemaakt.

Als de Schriften alleen in de oorspronkelijke talen beschikbaar zouden zijn, zouden velen zich verontschuldigen dat ze de Bijbel niet konden lezen. Maar nu het zwaard van de Geest uit de schede is, nu het Woord is vertaald en we het goed kunnen begrijpen, belet ons toch niets om deze heilige geheimenissen vol ijver te onderzoeken?

God verbood Adam op straffe des doods te eten van de boom der kennis van goed en van kwaad. 'Want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven' (Gen. 2:17). Maar het is niet gevaarlijk om deze boom van de Heilige Schrift aan te raken. Sterker nog, als we niet van deze boom van kennis eten, zullen we zeker sterven. Wat zal er worden van hen die vreemdelingen zijn van de Schriften? In Hosea 8:12 lezen we: 'Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van Mijn wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds.'

Velen leggen de Schriften opzij als een roestige wapenrusting, zoals we in Jeremia 8:9 lezen: 'Ziet, zij hebben het woord des HEEREN verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?' Ze zijn beter thuis in romans dan in de geschriften van Paulus. Vele uren brengen ze door tussen de kam en de spiegel, maar hun ogen gaan pijn doen als ze naar een Bijbel kijken.

Zelfs de moslims, die de boeken van Mozes vereren, zullen in het oordeel opstaan tegen zulke christenen. Als zij een papiertje vinden waarop een stukje van de Pentateuch is geschreven, rapen ze het op en kussen het.

Wie het geschreven Woord versmaadt, waarop God Zijn stempel heeft gezet, wijst God Zelf af. Als iemand een koninklijke verordening minacht, beledigt hij de koning. Wie de Schriften verwerpt en belastert, wordt veroordeeld. 'Die het woord veracht, die zal verdorven worden' (Spr. 13:13).

Het is niet genoeg om het Woord van God alleen maar te lezen. Het moet ons verlangen zijn er geestelijk profijt en voordeel door te krijgen, zodat onze ziel gevoed wordt met de woorden van het geloof (1

Tim. 4:6). Met welk doel is de Schrift geschreven, anders dan tot ons nut? God gaf ons Zijn Woord niet als een mooi landschap, om ernaar te kijken. Hij gaf het ons zoals een vader zijn zoon een geldbedrag geeft: om er winst mee te maken. Het is bedroevend als het Woord ons geen nut doet. Dan zijn we als iemand die tuberculose heeft en wegwijnt. Niemand wil handeldrijven zonder winst te maken. De belangrijke vraag waarover ik zal spreken, is deze: Hoe kunnen we de Bijbel met het meeste geestelijke nut lezen? Om dit onderwerp te beantwoorden, zal ik een aantal aanwijzingen geven voor het lezen van de Bijbel.

1. Ruim alle hindernissen uit de weg

Als u profijt wilt hebben van uw Bijbel lezen, ruim dan alle hindernissen op die dat belemmeren. Er zijn drie hindernissen die uit de weg geruimd moeten worden als u met vrucht de Bijbel wilt lezen.

Reken in de eerste plaats af met uw liefde voor welke zonde dan ook. Een arts kan nog zulke goede medicijnen voorschrijven, als de patiënt gif inneemt, zal dat de werking van het medicijn hinderen. De Schrift schrijft uitstekende recepten voor, maar als wij in zonde leven, vergiftigt die alles. Een koortsig lichaam kan niet goed functioneren. Zo kan de ziel niet goed functioneren als de koortsige hitte van begeerte erdoorheen jaagt. Plato noemt de liefde voor de zonde een *magnus daemon*, een grote duivel. Zoals een roos doodgaat door de schimmel die erin groeit, zo gaan de zielen van mensen verloren door de zonden waar ze hun hart aan ophalen.

Wees vervolgens op uw hoede voor de doornen die het gelezen Woord zullen verstikken. Deze doornen, zo legt onze Zaligmaker uit, zijn de zorgen of 'bekommernissen' van deze wereld (Matth. 13:22). Met 'bekommernis' wordt begerigheid of hebzucht bedoeld. Een hebzuchtig mens heeft zoveel bezigheden dat hij nauwelijks tijd kan vinden om te lezen. En als hij wél leest, wat doet hij dan verkeerd? Terwijl zijn oog op de Bijbel is gericht, is zijn hart bij de wereld. Het zijn niet de geschriften van de apostelen waardoor hij in beslag wordt genomen, maar de cijfers in zijn boekhouding. Zal deze man

zijn winst doen met wat hij leest? De kans dat u olie en siroop uit een vuursteen kunt halen, is net zo groot als de kans dat zo iemand echt zijn voordeel doet met de Schrift.

Waak er tenslotte voor dat u niet met de Bijbel spot. Dat is spelen met vuur. Sommigen kunnen geen plezier hebben zonder grappen te maken over God. Wanneer ze verdrietig zijn, halen ze de Schrift tevoorschijn als een harp waarmee ze de kwade geest willen verdrijven – zoals een dronkaard die, als hij zijn glas leeg heeft, zijn vrienden toeroept: ‘Geef ons olie, want onze lampen zijn uitgegaan.’ Hoed u hiervoor, in de vreze Gods.

Koning Edward IV tolereerde niet dat er met zijn kroon werd gespot, maar liet iemand doden die zei zijn zoon tot erfgenaam van de kroon te maken, terwijl diegene zijn herberg – ‘De Kroon’ – bedoelde. Nog veel minder zal God toestaan dat wij spotten met Zijn Woord. Eusebius vertelt over iemand die grappen maakte over een bepaald Schriftgedeelte, waarna God hem sloeg met een grote angst. De HEERE kan zulke mensen rechtvaardig overgeven in een verkeerd denken (Rom. 1:28).

2. Bereid uw hart voor

Als u profijt wilt hebben van uw Bijbellezen, bereid uw hart er dan op voor. Het hart is als een instrument dat gestemd moet worden. ‘Richt uw hart tot de HEERE’, zegt 1 Samuel 7:3. Plutarchus merkt op dat de heidenen het ongepast vonden om te haastig te zijn in het dienen van hun veronderstelde godheden.

Deze voorbereiding op het Bijbellezen bestaat uit twee zaken. Om te beginnen rapen we onze gedachten bij elkaar, zodat we ons kunnen concentreren op het ernstige werk dat we gaan doen. Onze gedachten dwalen af; daarom moeten we ze tot de orde roepen.

Ten tweede reinigen we onszelf van de onreine genegenheden die ons ongeschikt maken om de Bijbel te lezen. Voordat we tot het water des levens komen, moeten we afrekenen met het vergif van

onze onzuivere genegenheden. Velen zetten zich gehaast aan het lezen van de Bijbel. Als ze zonder voorbereiding de Bijbel openslaan, is het geen wonder dat ze hem even later zonder vrucht weer sluiten.

3. Lees de Schriften met eerbied

Denk na over elke zin die u leest. God spreekt daarin tot u. De ark waarin de wet werd gelegd, was overtrokken met zuiver goud en werd gedragen met draagbomen, zodat de Leviëten de ark niet zouden aanraken (Ex. 25). Welke andere reden was er dan om het volk eerbied voor de wet bij te brengen? Toen Ehud tegen Eglon zei dat hij een boodschap van God voor hem had, stond Eglon op van zijn troon (Richt. 3:20). Het geschreven Woord is een boodschap van Jehova! Met die eerbied behoren we het dan ook te ontvangen.

4. Lees op volgorde

Lees de Bijbelboeken op volgorde. Door omstandigheden kunnen we soms van deze gewoonte afwijken, maar om een constante koers te varen, is het goed om een volgorde aan te houden. Orde is een hulpmiddel voor ons geheugen. Een brief van een vriend, beginnen we niet halverwege te lezen.

5. Begrijp wat u leest

In Psalm 119:73 bidt de dichter: 'Maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere.' Hoewel de Bijbel enkele knopen bevat die niet gemakkelijk te ontwarren zijn, heeft de Heilige Geest ons duidelijk aangegeven welke dingen onmisbaar zijn voor de zaligheid. Kennis van de betekenis van de Bijbel is de eerste stap om deze met vrucht te lezen.

We lezen in de boeken van Mozes dat Aaron eerst de lampen moest aansteken en daarna het reukwerk moest laten branden. De lamp van het inzicht moet daarom eerst worden aangestoken voordat de gevoelens kunnen ontvlammen. Doe zoveel mogelijk kennis op door Schrift met Schrift te vergelijken, er samen over te spreken en de beste commentaren te gebruiken. Zonder kennis is de Schrift een

verzegeld boek. Dan is iedere zin te moeilijk. En als het Woord over ons hoofd heen gaat, kan het nooit ons hart raken.

6. Lees het Woord met ernst

'Als iemand de Bijbel vluchtig leest', zegt Erasmus, 'kan hij daar weinig goeds van verwachten'. Maar als hij ernst maakt met het lezen, is het een geur die tot het leven leidt. En het is heel terecht om dit ernstig te nemen als we nadenken over het grote belang van de waarheden die we in dit heilige Boek vinden. 'Dat is geen vergeefs woord voor u; maar het is uw leven' (Deut. 32:47). Met hoeveel ernst zal iemand een brief lezen die zijn hele bezit aangaat? In de Bijbel gaat het om onze zaligheid. Het beschrijft de liefde van Christus; een ernstig onderwerp.

Christus heeft de mensen meer lief dan de gevallen engelen (Hebr. 2:7). Een magneet trekt geen goud of parels aan, maar ijzer. Zo ging Christus voorbij aan de engelen, die van een edeler maaksel waren, om de mens tot Zich te trekken. Christus had ons liever dan Zijn eigen leven. Ja, wij hadden de hand in Zijn dood en toch nam Hij ons op in Zijn testament. Dit is een liefde die de kennis te boven gaat. Wie kan deze dingen lezen zonder ernst?

De Bijbel spreekt over de geheimenis van het geloof, de eeuwige vergelding en de weinigen die gered zullen worden. Mattheüs 20:16 zegt: 'weinigen uitverkoren'. Iemand zei eens dat de namen van alle goede Romeinse keizers in één ring gegraveerd zouden kunnen worden. Zo staan er (verhoudingsgewijs) slechts weinig namen in het Boek des levens.

De Bijbel spreekt over strijden als in doodsangst om de hemel binnen te gaan (Luk. 13:24). Hij waarschuwt ons niet achter te blijven, omdat we de beloofde rust dan niet zullen binnengaan (Hebr. 4:1). Hij beschrijft de gruwelen van de eeuwige pijniging, de worm en het vuur (Mar. 9:44). Wie kan deze dingen lezen en niet ernstig zijn?

Sommigen hebben een luchthartige geest. Zij lezen vluchtig de

meest belangrijke waarheden (zoals Israël gehaast de Pesachmaaltijd at), waardoor het Woord hun geen nut doet. Lees rustig en met aandacht. Ernst voorkomt dat een christen door lege zaken wordt meegevoerd.

7. Doe uw best te onthouden wat u leest

Satan wil het Woord graag uit onze gedachten stelen. Niet om het zelf te gebruiken, maar om te voorkomen dat wij dat doen. Ons geheugen moet zijn als het kistje in de ark, dat daar steeds bleef, waar de ark ook heen werd gebracht¹. 'Ik heb gedacht, o HEERE! aan Uw oordelen van ouds her (Ps. 119:52). Hiëronymus vertelt over een vrome vrouw, Paula, die bijna heel de Bijbel uit haar hoofd kende. We moeten het Woord in ons laten wonen (Kol. 3:16). Het Woord is een juweel; het versiert de 'verborgen mens' (1 Petr. 3:4). Zullen wij het dan niet onthouden? Als het Woord niet in ons geheugen blijft, kan het ons geen nut doen. Sommigen kunnen zich een nieuwsbericht beter herinneren dan een zin uit de Bijbel. Hun geheugen is als zo'n waterpoel waar de kikkers in overleven, maar de vissen sterven.

8. Mediteer over wat u leest

Psalm 119:15 zegt: 'Ik zal Uw bevelen overdenken'. Het Hebreeuwse woord voor 'overdenken' duidt op intens denken. Wie mediteert, moet zijn gedachten op het voorwerp van zijn overdenking concentreren. In Lukas 2:19 staat: 'Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.' Meditatie is de manier om de Schrift in ons hart op te nemen.

Lezen brengt een waarheid in ons hoofd, meditatie brengt haar in ons hart. Lezen en mediteren moeten samengaan, zoals Castor en Pollux². Mediteren zonder lezen is onjuist; lezen zonder mediteren is vruchteloos. Een bij zuigt de nectar uit de bloem, brengt het naar

1 Een verwijzing naar 1 Samuel 6:4-8. De ark en het kistje met daarin de gouden schuldoffers werden bij elkaar bewaard.

2 Castor en Pollux waren tweelinghalfbroers in de Griekse en Romeinse mythologie. In het Latijn heetten zij de Gemini (de Tweelingen).

de kast en zo verandert het daar in honing. Door te lezen zuigen we de nectar uit het Woord. Door te mediteren brengen we het in onze geest en zo brengt het vrucht voort. Meditatie is de blaasbalg die onze liefde aanwakkert. Psalm 39:4 zegt: 'Een vuur ontbrandde in mijn overdenking.' Waarom laat het Woord dat we lezen ons zo koud? Omdat we onszelf niet warmen bij het vuur van de meditatie.

9. Lees met een nederig hart

Erken dat u het totaal onwaardig bent dat God Zich in Zijn Woord aan u zou openbaren. Gods geheimenissen zijn voor de nederigen. Hoogmoed is een vijand van een vruchtbaar Bijbellezen. Men zegt dat de aarde waarop de pauw zit, onvruchtbaar is, maar het hart waarin hoogmoed zetelt, is absoluut onvruchtbaar. Een hoogmoedig mens veracht de raadgevingen van het Woord en haat de bestraffingen. Denkt u dat hij er dan baat bij zal hebben? Jakobus 4:6: 'De nederigen geeft [God] genade.' De meest uitnemende heiligen waren in hun eigen ogen gering. Hoe hoger ze stonden, hoe kleiner ze leken, net als de zon die haar hoogste punt aan de hemel heeft bereikt. David was verstandiger dan al zijn leraars (Ps. 119:99), maar wat was hij nederig. Zie maar in Psalm 22:7: 'Ik ben een worm en geen man.'

10. Geloof dat de Bijbel Gods Woord is

Hecht geloof aan het geschreven Woord. Geloof dat de Bijbel Gods Woord is. Zie Gods Naam in elke zin. Om hun wetten geloofwaardig te laten zijn, beweerden de Romeinen dat de goden in Rome deze hadden geïnspireerd. Geloof dat de Bijbel door God is geïnspireerd. 'Al de Schrift is van God ingegeven' (2 Tim. 3:16). Wie anders dan God zou de grote leerstukken van de Drie-eenheid, de verzoening door Jezus Christus voor zondaars en de opstanding kunnen openbaren?

Wat zou de oorsprong van de Schriften moeten zijn, als God ze niet had gegeven? Zondaars kunnen de auteurs van de Bijbel niet zijn. Zouden zij zulke heilige regels neerschrijven, of zo vurig protesteren tegen de zonden die ze koesteren?

Ook heiligen kunnen de Bijbel niet geschreven hebben. Het past niet bij hun heiligheid om Gods Naam te vervalsen en het 'zo zeg de HEERE' te verbinden aan een boek dat ze zelf bedacht hebben. Evenmin kunnen engelen de Bijbelschrijvers zijn. Welke engel in de hemel durft God te imiteren en te zeggen: 'Ik ben de HEERE'?

Geloof dat de Schrift van heilige komaf is, dat Hij bij de Vader der lichten vandaan komt. De ouderdom van de Bijbel getuigt van de goddelijkheid ervan. Niet één snippertje menselijke geschiedenis gaat verder terug dan Noach en de zondvloed, maar de Bijbel spreekt over gebeurtenissen die plaatsvonden voordat de tijd begon. Ook de majesteit, diepte, zuiverheid en samenhang van de Bijbel tonen aan dat deze bij niemand anders dan bij God Zelf vandaan kan komen.

Daarbij komt nog de uitwerking die het geschreven Woord heeft op het geweten van mensen. Door het lezen van de Bijbel zijn velen een ander mens geworden. Dat zien we bij Augustinus, Junius en anderen. Wanneer een zegel een afdruk op een stuk marmer zou nalaten, zou u dat vreemd vinden. Wanneer het geschreven Woord op het hart een hemelse afdruk van genade achterlaat, is dat een teken van zijn goddelijke gezag. Als u wilt dat het Woord u iets oplevert, moet u geloven dat het bij God vandaan komt.

Sommige mensen zijn sceptisch en trekken de waarheid van de Bijbel in twijfel. De geloofsartikelen staan wel in hun belijdenis, maar ze geloven ze niet. Ongeloof doet afbreuk aan de waarde van het Woord en maakt het vruchteloos. Wie zal een waarheid gehoorzamen die hij zelf niet gelooft? 'Het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was' (Hebr. 4:2).

11. Heb grote hoogachting voor de Bijbel

Psalm 119:72 zegt: 'De wet van Uw mond is mij beter, dan duizenden van goud of zilver'. Kan iemand zich bekwamen in een bepaalde vaardigheid als hij die minacht en zijn neus ervoor ophaalt? Hecht meer waarde aan dit boek van God dan aan alle andere boeken. Gregorius noemt de Bijbel 'het hart en de ziel van God'. De rabbi's

zeggen dat elke tittel en jota van de Schrift een schat van betekenis bevat. 'De wet des HEEREN is volmaakt' (Ps. 19:8).

De Bijbel is de bibliotheek van de Heilige Geest, een boek vol goddelijke kennis, een nauwkeurig voorbeeld en fundament van de godsdienst. De Bijbel bevat de *credenda*, de dingen die we moeten geloven, en de *agenda*, dat wat we in praktijk moeten brengen. De Schriften kunnen ons wijs maken tot zaligheid (2 Tim. 3:15).

De Bijbel is de toetssteen van de waarheid en de rechter in discussies. Het is de Poolster die ons naar de hemel leidt. De Bijbel is het kompas dat het roer van onze wil moet sturen. Het is de akker waarin Christus, de parel van grote waarde, verborgen ligt. Het is een rotssteen van diamant. Het is een heilige ogenzalf, want het geneest de ogen van hen die ernaar kijken. Het is een geestelijk vergrootglas dat Gods heerlijkheid doet schitteren. Het is het medicijn dat alle zielenkwalen geneest.

De pagina's van de Bijbel zijn als de bladeren van de boom des levens waarover Openbaring 22:2 spreekt, 'tot genezing der heidenen'. De Bijbel werkt genade en onderhoudt haar. Want hoe wordt een bekeerling geboren, anders dan door 'het Woord der waarheid' (Jak. 1:18)? Hoe groeit hij, anders dan door de zuivere melk van het Woord (1 Petr. 2:2)?

Het geschreven Woord is het boek waaraan we het bewijs voor de hemel ontleen. Het is het baken in zee dat ons de klippen van de zonde laat zien. Het is het tegengif tegen dwaling en afvalligheid. Het is het tweesnijdende zwaard dat de oude slang verwondt. Het is onze burcht waarmee we de kracht van de begeerte kunnen weerstaan, zoals het Capitool in Rome een sterke vesting vol munitie was.

De Schrift is de toren van David waar de schilden van ons geloof aan hangen. 'Als u het Woord wegneemt, berooft u ons van de zon', zei Luther. Het geschreven Woord is nog betrouwbaarder dan een boodschap van engelen of een stem uit de hemel. 'Wij hoorden deze stem, die uit de hemel kwam; bovendien hebben we een woord dat

nog betrouwbaarder is' (2 Petr. 1:18-19; naar de KJV). Als Caesars *Commentaren*³ zo belangrijk voor hem waren dat hij zijn purperen mantel verloor toen hij ze probeerde te redden, hoeveel te meer moeten wij dan de heilige woorden van God op waarde schatten? 'De woorden van Zijn mond heb ik hoger geacht dan het voedsel dat ik nodig had' (Job 23:12; naar de KJV).

Koning Edward VI kreeg op de dag van zijn kroning drie zwaarden aangeboden, wat symboliseerde dat hij over drie koninkrijken heerste. De koning merkte op dat er nog één zwaard miste. Toen men hem vroeg welk dat was, antwoordde hij: 'De heilige Bijbel, het zwaard van de Geest, die te verkiezen is boven al deze koninklijke symbolen.' Voor Robert, koning van Sicilië, was Gods Woord zo belangrijk dat hij zijn vriend Petrarchus verzekerde: 'De Bijbel is me dierbaarder dan mijn koninkrijk, en als ik een van tweeën moet verliezen, raak ik liever mijn kroon kwijt dan de Bijbel.'

12. Heb vurige liefde voor de Bijbel

Of we iets op waarde schatten, is afhankelijk van onze opvattingen erover; liefde is een zaak van het hart. 'Zie aan, dat ik Uw bevelen liefheb, o HEERE!' (Ps. 119:159). Iemand die van handelen houdt, loopt grote kans rijk te worden; wie van studeren houdt, kan een wetenschapper worden. Augustinus vertelt ons dat hij voorafgaand aan zijn bekering geen vreugde vond in de Schriften, maar erna zijn hart eraan ophaalde. David vond het Woord zoeter dan de honing die uit de raat druipt. Thomas à Kempis zei vaak dat hij alleen tevreden was als hij met het boek van God in de hand in een hoekje zat. Alphonsus, koning van Sicilië, genas van zijn ziekte omdat hij zoveel plezier had in het lezen van Quintus Curtius⁴. Met hoeveel vreugde moeten wij dan het boek des levens lezen! Het Woord bevat genoeg om ons heilige tevredenheid en vreugde te geven. Het is een proeve en bewijs van Gods heilige liefde voor ons. De Geest is het

3 De verslagen van zijn veldtochten.

4 Mogelijk Quintus Curtius, een Romeinse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, die *Het leven van Alexander de Grote* schreef.

onderpand van Gods liefde en het Woord is Zijn liefdesbrief – en met hoeveel blijdschap leest iemand een brief van zijn vriend!

Het geschreven Woord is een goddelijke schatkamer of een pakhuis. De waarheid is erin gestrooid als talloze parels die de innerlijke mens versieren. Het geschreven Woord is het ware manna, dat allerlei heerlijke smaken bevat. Het is een onovertroffen wondermiddel; het is wijn voor mensen met een zwaarmoedig hart. Ik las eens over een oude rabbi die ten overstaan van een grote groep mensen beweerde dat hij een onovertroffen wonderdrank te koop aanbood. Velen kwamen vragen of ze dat bijzondere goedje mochten zien. Hij sloeg de Bijbel open en nam hen mee naar verschillende troostvolle gedeelten. De heilige David dronk van dit hartversterkende middel, zie maar in Psalm 119:50: 'Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt.'

Chrysostomus vergelijkt de Bijbel met een tuin. Elke regel is als een heerlijk geurende bloem die we niet in onze zak moeten stoppen, maar in ons hart moeten dragen. Als we vreugde scheppen in het Woord, doen we er onze winst mee. Overigens moeten we niet alleen de vertroosting van het Woord liefhebben, maar ook de bestraffingen. Mirre is bitter voor het gehemelte, maar goed voor de maag.

13. Lees met een oprecht hart

Christus spreekt daarover in Lukas 8:15. Wat betekent het, om met een eerlijk hart het Woord te lezen? Dan willen we heel de raad Gods kennen. Een goed hart wil dat geen enkele waarheid voor hem verborgen blijft, maar vraagt, net als Job: 'Dat wat ik niet zie, leer het mij' (Job 34:32, naar de KJV). Als mensen in de godsdienst kiezen wat hen aanstaat, wat ze willen geloven, zullen ze sommige dingen doen die het Woord hun beveelt, maar andere niet. Zij hebben een onoprecht hart en de heilige boeken doen hun geen nut. Ze zijn als een patiënt die, als hij een bittere pil en een munt drankje krijgt voorgeschreven, de munt inneemt, maar de pil weigert.

Als we met een eerlijk hart het Woord lezen, lezen we dit opdat het

ons tot een beter mens zal maken. Het Woord is het middel en de weg tot heiligmaking. We lezen het niet alleen om kennis op te doen, maar ook om geheiligd te worden. Johannes 17:17 zegt: 'Heilig ze in Uw waarheid.' Sommigen gaan naar de Bijbel zoals iemand naar de tuin gaat om bloemen te plukken; ze zijn op zoek naar interessante ideeën. Augustinus geeft toe dat hij voor zijn bekering vooral naar Ambrosius ging luisteren omdat deze zulke retorische gaven en eigenaardige opvattingen had en niet vanwege de geestelijke inhoud van zijn preken. Dan zijn we als een vrouw die wel make-up gebruikt, maar haar gezondheid verwaarloost.

Als we een eerlijk hart hebben, lezen we de Bijbel zoals Naäman naar het water van de Jordaan ging: om genezen te worden van onze melaatsheid. 'O', zegt de ziel, 'ik bid dat het zwaard van de Geest de rotssteen van mijn hart zal doorsteken! Ik bid dat dit gezegende Woord dezelfde kracht zal doen als "het water dat vervloeking meebrengt" uit Numeri 5:27, om te doden en vruchtbaar te maken. Laat het mijn zonde doden en me vruchtbaar maken in de genade.

14. Pas het Woord op uzelf toe

Vat ieder woord op alsof het tot u persoonlijk wordt gesproken. Wanneer het Woord dondert tegen de zonde, denk dan: God bedoelt *mijn* zonde. Wanneer het aandringt op de vervulling van een plicht, denk dan: God zegt dit tegen *mij*. Velen houden de Schriften op een arm-lengte afstand, alsof ze alleen van toepassing waren voor de mensen die leefden in de tijd dat ze werden geschreven.

Maar als u baat wilt hebben bij het Woord, pas het dan op uzelf toe. Medicijnen zullen niets uitrichten als u ze niet inneemt. De heiligen van vroeger tijden lazen het Woord alsof het tot hen persoonlijk werd gesproken. Toen koning Josia de dreigementen hoorde die in Gods boek waren opgetekend, paste hij ze op zichzelf toe: 'Het geschiedde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn klederen scheurde' (1 Kon. 22:11) en zich voor de HEERE verootmoedigde.

15. Schenk evenveel aandacht aan de voorschriften als aan de beloften

De geboden zijn de 'dragere' van uw plichten, zoals de aderen waar uw bloed doorheen stroomt. De beloften brengen vertroosting, zoals de slagaders de dragere zijn van zuurstof. Gebruik de regels om u te laten leiden en de beloften om u te laten troosten.

Zij die zich vooral op de belofte richten en het gebod negeren, worden niet opgebouwd door de Bijbel. Ze zijn meer geïnteresseerd in troost dan in het nakomen van hun verplichtingen. Ze maken dezelfde fout als Apollos, die de laurierboom omhelsde in plaats van Daphne⁵. Het lichaam kan opgeblazen raken van vlees, maar ook met lucht. Zo kan een mens zich vullen met valse vertroostingen, net zo goed als met de ware troost.

16. Denk veel na over de belangrijkste Bijbelgedeelten

Een bij speurt naar de bloemen waar ze de meeste nectar uit kan halen. Ook al is heel de Bijbel van grote waarde, toch kunnen bepaalde gedeelten krachtiger zijn en meer invloed hebben dan andere. Het lezen van de namen van de stammen of de geslachtsregisters van de aartsvaders is niet even belangrijk als lezen over het geloof en over het leven als een nieuw schepsel. Concentreer u op 'de voortreffelijkheden van [Gods] wet' (Hos. 8:12). Zij die alleen lezen om hun nieuwsgierigheid te bevredigen, verspillen hun tijd eerder dan dat ze er beter van worden. Sommigen verdiepen zich zo in de tijdelijke regering van Christus dat Zijn geestelijke regering in hun hart aan kracht verliest.

17. Leg uw hart naast het Woord

Vergelijk uzelf met wat u in het Woord leest. Onderzoek in hoeverre de Bijbel en uw hart met elkaar overeenstemmen. Onderzoek hoe de stand van uw horloge overeenstemt met de stand van deze zon. Is uw hart als het ware een kopie van de Schrift en een aanvulling? Is het Woord in uw hart geschreven? Het Woord roept op

⁵ Een illustratie ontleend aan de Griekse mythologie.

tot nederigheid; bent u niet alleen *vernederd*, maar ook *nederig*? Het Woord roept op tot wedergeboorte (Joh. 3:7); is uw hart veranderd? Heeft er in uw leven niet alleen een morele en gedeeltelijke verandering plaatsgevonden, maar ook een geestelijke vernieuwing? Is er zo'n omkeer in u gewerkt dat het is alsof er een andere ziel in hetzelfde lichaam woont?

In 1 Korinthe 6:11 staat: 'En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd' (1 Kor. 6:11). Het Woord roept op tot liefde voor de heiligen (zie 1 Petrus 1:22). Hebt u de genade lief waar u haar ziet? Ziet u net zo graag genade in een arm mens als in een rijke? Een zoon kijkt graag naar een foto van zijn vader, ook al zit er een krakkemikkig lijstje omheen. Hebt u genade lief, ook al is ze vermengd met wat gebreken, zoals we goud liefhebben, ook al zit het nog in de goudader?

Het zou ons veel opleveren als we ons hart naast het Woord zouden leggen om te zien hoe die twee met elkaar overeenkomen. Op deze manier leren we wat de ware gesteldheid van onze ziel is en zien we welke tekenen en bewijzen we hebben voor de hemel.

18. Besteed speciale aandacht aan de Schriftgedeelten over uw specifieke situatie

Als iemand met tuberculose in de boeken van Galenus of Hippocrates zou lezen⁶, zou hij zich vooral interesseren voor hun opvattingen over tuberculose. Wij moeten ons bij uitstek verdiepen in die gedeelten van de Bijbel die het meeste op onze huidige situatie van toepassing zijn. Ik zal op drie voorbeelden ingaan, namelijk verdrukking, verlating en zonde.

Verdrukking. Heeft God uw ketens zwaar gemaakt? Lees dan de volgende Bijbelteksten. Hebreëën 12:7: 'Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen.' Jesaja 27:9: 'Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden.'

⁶ Twee beroemde artsen uit Rome en Griekenland.

Johannes 16:20: 'Uw droefheid zal tot blijdschap worden.' 2 Korinthe 4:17: 'Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid.' De kunstschilder penseelt het goud tegen een achtergrond van donkere kleuren. Zo schildert God eerst de donkere kleuren van verdrukking en daarna de gouden kleur van de heerlijkheid.

Verlating. Is er een donkere wolk voor uw geestelijke vertroosting en geschoven, zodat u ze niet meer ziet? Lees Jesaja 54:8: 'In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen.' De zon kan zich verstoppen achter een wolk, maar ze blijft aan de hemel staan. Zo kan God Zijn aangezicht verbergen, maar trekt Hij Zich niet terug uit het verbond. In Jesaja 57:16 staat: 'Want Ik zal niet eeuwig twisten, en Ik zal niet gedurig verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.' God is als een muzikant; Hij zal de snaren van Zijn luit niet te strak spannen, zodat ze niet breken. Psalm 97:11 zegt: 'Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid.' De vertroosting van een gelovige kan verborgen liggen, zoals een zaadje verborgen ligt in de aarde, maar op een dag zal ze ontspruiten en een oogst van vreugde opleveren.

Zonde. Wordt u verleid door uw begeerten? Lees Galaten 5:24, Jakobus 1:15 en 1 Petrus 2:11: 'Geliefden, ik vermaan u (...) dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel.' Begeerte doodt een mens door hem of haar te omhelzen. Lees Spreuken 7:10, 22-23, 22:14. Ga naar de wateren van het heiligdom om het vuur van de begeerte te blussen!

Voelt u de kracht van het ongeloof? Lees Jesaja 26:3: 'U zult hem in grote vrede bewaren die zijn geest op U richt, want hij vertrouwt op U' (naar de KJV). Mijnheer Boltor vertelt over een verontruste ziel die op zijn ziekbed veel troost vond in deze tekst. 2 Samuel 22:31 zegt: 'De rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild voor allen die op Hem betrouwen.' In Johannes 3:15 staat: 'Opdat

een ieder die in Hem gelooft, niet verderve.' Ongeloof is een zonde die God beledigt. 1 Johannes 5:10 leert ons: 'Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.' Het is een zielsverwoestende zonde. Johannes 3:36 zegt: 'Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.'

Besteed in uw Bijbellezen dus nadrukkelijk aandacht aan die gedeelten die over uw persoonlijke situatie gaan. Lees heel de Bijbel, maar heb in het bijzonder oog voor de teksten die het meest direct op uw toestand betrekking hebben.

19. Verdiep u in de Bijbelse voorbeelden

Schenk nadrukkelijk aandacht aan de voorbeelden in de Bijbel. Gebruik het voorbeeld van anderen als een levende preek voor uzelf. Let op de voorbeelden van Gods oordelen over zondaars. Zij zijn in ketenen gebonden als een afschrikwekkend voorbeeld.

Wat heeft God hoogmoedige mensen hevig gekweld! Nebukadnezar moest gras eten. Herodus werd door wormen opgegeten. Hoe zwaar strafte God afgodendienaars! Lees bijvoorbeeld Numeri 25:3-4, 9 en 1 Koningen 14:9-10. Wat was Hij er snel bij om leugenaars te straffen! Zie Handelingen 5:5, 10. Deze voorbeelden staan in Gods Woord als bakens in zee die wij moeten omzeilen. Lees ook 1 Korinthe 10:11 en Judas vers 7.

Let daarnaast op de voorbeelden van de genade die God aan gelovigen betoont. Jeremia werd bewaard in de gevangenis, de drie jongemannen in de vurige oven, Daniël in de leeuwenkuil. Deze voorbeelden zijn steunpilaren voor ons geloof en sporen ons aan tot heiligheid.

20. Stop niet met Bijbellezen voordat uw hart verwarmd is

In Psalm 119:93 staat: 'Ik zal Uw bevelen in eeuwigheid niet vergeten, want daardoor hebt Gij mij levend gemaakt.' Lees het Woord niet alleen als een geschiedenisverhaal, maar laat u erdoor raken. Laat het u niet alleen informeren, maar in vuur en vlam zetten. In

Jeremia 23:29 vraagt de HEERE: 'Is Mijn woord niet alzo, als een vuur?' Sla het Woord niet dicht voordat u net als de discipelen kunt zeggen: 'Was ons hart niet brandende in ons?' (Luk. 24:32).

21. Breng in praktijk wat u leest

Psalm 119:166 zegt: 'Ik doe Uw geboden.' Een student geneeskunde vindt het niet genoeg om een studieboek over zijn vakgebied te lezen; hij gaat het geleerde in praktijk brengen. De levenssappen van de godsdienst liggen in de uitleving ervan. Dat zien we ook in onze tekst: 'Hij zal [in het boek van de wet] lezen al de dagen van zijn leven; opdat hij de HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen.' Een christen moet een wandelende Bijbel zijn!

Xenophon zei dat velen de wetten van Lycurgus lazen, maar weinigen deze in acht namen⁷. We moeten het geschreven Woord niet alleen kennen, maar het ook gehoorzamen. Het moet niet alleen ons inzicht verbeteren, maar ook onze voeten bijsturen. David noemt Gods Woord een lamp voor zijn voet (Ps. 119:105). Het was niet alleen een licht voor zijn ogen, zodat hij iets kon zien, maar ook een lamp voor zijn voet, zodat hij de goede weg zou bewandelen.

God vertrouwt ons een talent aan kennis toe met de bedoeling dat we daar handel mee drijven en winst maken (zie Matth. 25:14-30). Dán lezen we de Bijbel met zegen: als we wegvlugten van de zonden die het Woord verbiedt, en van harte de plichten vervullen die het Woord ons opdraagt. Als we de Bijbel lezen, maar niet in praktijk brengen, is het niet meer dan een fakkel die ons naar de hel leidt.

22. Maak gebruik van Christus' profetische ambt

Hij is de Leeuw uit de stam van Juda aan Wie het gegeven is om het boek van God te openen en zijn zegels te verbreken (Openb. 5:5). Christus onderwijst zoals Hij leven geeft (Joh. 8:12). De filosoof zegt

⁷ Xenophon was een auteur in het oude Griekenland rond 400 v.Chr. en Lycurgus was de legendarische wetgever van Sparta rond 800 v.Chr.

dat licht en warmte gelijke tred houden. Datzelfde geldt hier: waar Christus met Zijn licht de ziel binnenkomt, daar komt ook de warmte van het geestelijk leven mee. Christus laat ons proeven van Zijn Woord: 'Gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn Uw redenen voor mijn gehemelte' (Ps. 119:102-103). Het is één ding om een belofte te lezen, maar iets heel anders om die te proeven. Wilt u bedreven raken in de Schrift, laat Christus dan uw Leraar zijn, zoals we in Lukas 24:45 lezen: 'Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.' Christus opende niet alleen de Schriften, Hij opende ook hun verstand.

23. Neem in de kerk uw plaats in

Stap vaak over de drempel van het heiligdom. Zie geduldig uit naar een rechtzinnige prediking. Spreuken 8:34 zegt: 'Welgelukzalig is de mens die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten.' Predikanten zijn Gods uitleggers. Het is hun taak om onduidelijke Schriftgedeelten te openen en te verklaren. In Richteren 7:16 lezen we over lege kruiken en fakkels in die kruiken. Predikanten zijn aarden kruiken (2 Kor. 4:7), maar in deze kruiken bevindt zich een fakkel om licht te brengen bij zielen in het donker.

24. Bid om Gods zegen

Bid dat God uw lezen van Zijn Woord vruchtbaar laat zijn. In Jesaja 48:17 lezen we: 'Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nut is.' Bid het met David: 'Open mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet' (Ps. 119:18). Bid dat God de sluier van de Schriften wegneemt zodat u ze kunt begrijpen, en de sluier van uw hart zodat u ze kunt geloven. Bid dat God u niet alleen Zijn Woord geeft als een leefregel van heiligheid, maar ook Zijn genade als het beginsel van heiligheid. Smeek om de leiding door Gods Geest. 'Gij hebt Uw goede Geest gegeven om hen te onderwijzen' (Neh. 9:20).

Ook al heeft een schip een kompas en een overvloed aan tuig, zonder wind kan het niet zeilen. Ook al hebben wij het geschreven Woord als ons kompas en gebruiken we onze inspanningen als het tuig, tenzij de Geest van God in onze zeilen blaast, kunnen we niet

met vrucht zeilen. Wanneer de Almachtige voor ons is als de dauw, bloeien we als de lelie en is onze schoonheid als die van de olijfboom (Hos. 14:6-7), door de zalving van de Heilige Geest.

Ook al kunnen we de cijfers op een zonnewijzer zien, we kunnen alleen zien hoe laat het, is wanneer de zon schijnt. Ook al lezen we in de Bijbel allerlei waarheden, we kunnen ze alleen zaligmakend kennen als Gods Geest in onze ziel schijnt (2 Kor. 4:6). De Geest is een Geest van wijsheid en openbaring (Ef. 1:17). Toen Filippus zich bij de wagen van de kamerling voegde, begreep deze de Schrift (Hand. 8:35). Als Gods Geest Zich bij het Woord voegt, zal het werkzaam zijn tot zaligheid.

Tot slot

Als we deze richtlijnen in acht nemen, zal het geschreven Woord, onder Gods zegen, in ons 'geplant' of geënt worden (Jak. 1:21). Een goede loot die in een slechte stam wordt geënt, verandert de aard van de stam en laat hem een overvloed aan heerlijke vruchten dragen. Wanneer het Woord zaligmakend in het hart van mensen wordt ingeënt, heiligt het hen en zorgt het ervoor dat ze de zoete 'vruchten van gerechtigheid' voortbrengen (Fil. 1:11).

Zo heb ik antwoord gegeven op de vraag hoe we de Bijbel kunnen lezen met de grootste geestelijke vrucht. Samengevat: wees niet tevreden met alleen het lezen van de Bijbel, maar span u in om er geestelijke lessen uit te halen en er uw voordeel mee te doen. Laat het Woord in uw hart worden gegrift, zoals we in Psalm 37:31 lezen: 'De wet van zijn God is in zijn hart.' Degenen die hun voordeel doen met het lezen van Gods boek zijn de beste christenen; zij beantwoorden aan Gods offer, ze eren de godsdienst en behouden hun ziel.

Hebt u baat gehad bij het lezen van de Heilige Schriften, aanbid dan Gods onderscheid makende genade. Prijs God omdat Hij niet alleen het licht bij u heeft gebracht, maar ook uw ogen heeft geopend om dat licht te zien. Prijs Hem omdat Hij Zijn verborgen schatkamer heeft ontsloten en u met zaligmakende kennis heeft verrijkt.

Sommigen gaan verloren omdat ze de Schriften niet hebben; anderen omdat ze deze niet gebruiken. Prijs God omdat Hij u in Zijn verkiezende liefde heeft aangenomen, terwijl Hij miljoenen voorbijgaat. Prijs Hem omdat de Bijbel, die net als de wolkkolom aan anderen zijn donkere zijde toont, u zijn lichte zijde laat zien. Prijs Hem omdat de Bijbel, die voor anderen een dode letter is, voor u een geur is die tot het leven leidt. Prijs Hem omdat Christus niet alleen *aan* u, maar ook *in* u is geopenbaard (Gal. 1:16). U zou in heilige vervoering en vol verwondering moeten zijn! U zou moeten wensen dat uw hart net als dat van de serafs brandde van liefde voor God en dat u een engelenstem had om de hemel te laten weergalmen van Gods lof!

Sommige godvrezenden zeggen misschien: 'Ik vrees dat het Woord dat ik lees, me geen nut doet.' Als iemands lichaam verzwakt is, krijgt hij versterkende middelen voorgeschreven. Zo wil ik nu drie goddelijke versterkende middelen voorschrijven voor degenen die bijna bezwijken onder de angst dat ze niet vorderen [in de Schriften].

In de eerste plaats kunt u baat hebben bij het lezen van het Woord, ondanks dat u achterblijft bij anderen. De aarde die dertigvoudige vrucht voorbracht, was goede aarde (Matth. 13:8). Zeg niet dat het Woord u geen nut heeft gedaan omdat u zich niet met andere grote heiligen kunt meten. Davids hoofdmannen werden beschouwd als zijn helden, ook al stonden ze niet zo hoog als de eerste drie (2 Sam. 23:19).

Vervolgens kan het lezen van de Bijbel u nut doen, ondanks dat u niet alles direct begrijpt. Sommigen beschuldigen zichzelf omdat ze traag van begrip zijn. Toen onze gezegende Zaligmaker vertelde over Zijn naderende lijden, begrepen de apostelen dit niet. 'Het was voor hen verborgen' (Luk. 9:45). De schrijver aan de Hebreeën spreekt over enkelen die 'traag om te horen' geworden zijn (Hebr. 5:11). Iemand met een zwakker verstand kan sterkere gevoelens hebben. Een christen met weinig kennis kan van zonden worden afgehouden, zoals een beetje kennis kan voorkomen dat een man met slecht zicht in het water valt.

Tenslotte kunt u profijt hebben van het lezen van de Bijbel, ondanks dat u geen uitstekend geheugen hebt. Velen klagen dat hun geheugen hapert. Christen, bent u bedroefd omdat uw geheugen niet meer zo goed is? Dan zeg ik tot uw troost: ook al is uw geheugen niet zo goed, dan nog kunt u een goed hart hebben. En ook al kunt u niet alles onthouden wat u leest, u onthoudt het belangrijkste en dat wat u het hardste nodig hebt. Tijdens een feestmaaltijd eten we niet van alle gerechten, maar alleen zoveel als ons voedt. Het is met het geheugen van een goede christen net als met een olielamp: als er maar genoeg olie in de lamp zit, brandt zij, ook al zit zij niet boordevol. Zo geldt ook: hoewel uw geheugen niet helemaal gevuld is met de Schrift, kunt u toch genoeg onthouden om uw liefde voor God brandende te houden.

Houd dus moed. U hebt baat bij wat u leest. En denk aan de bemoedigende woorden in Johannes 14:26: 'Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb'

Amen.

